



Arie Mello Kaajan wordt geboren op 29 november 1907 in Huizen. Hij is de zoon van Hendrik Kaajan en Jacoba Jantina de Graaf. Het gezin heeft 6 kinderen en zijn vader was predikant. In 1909 verhuisde het gezin naar Huizen en in 1912 werd zijn vader predikant in Rotterdam. Acht jaar later verhuisde het gezin in 1920 naar Utrecht.

In 1927 werd Arie dienstplichtig militair en wordt benoemd en aangesteld als Reserve-tweede luitenant bij het 21e Regiment Infanterie in Utrecht. Twee jaar later verhuisde hij voor korte tijd naar Eindhoven.

Kaajan was actief bij Scouting. Toen hij in Eindhoven woonde richtte hij daar in september 1929 CJMV groep 3 op. Hij zorgde onder andere voor een bestuur en groepscomité. Een maand later vertrok hij naar Utrecht om een opleiding tot tandarts te gaan volgen. Hij werd in 1935 tandarts in Utrecht.

Eindhoven. Al sedert anderhalf jaar bestaat in Eindhoven de C.J.M.V. Groep, Troep III. Nog nooit hebben we ons in de Verkenner laten lezen. Deze Groep werd in Sept. 1929 door Hopman Kaajan opgericht. Hij zorgde voor een bestuur en Groepscomité en nog voor verschillende andere dingen. Jammer genoeg moest hij na een maand al weer naar Utrecht,

Dominee Willem ten Boom was in 1932 oprichter van groep 3, de Christelijke Heideparkgroep in Hilversum. Hoewel hijzelf absoluut geen scout was maar een wetenschapper, zag hij wel het nut voor jonge mensen van Scouting. In mei 1932 vindt de eerste bijeenkomst plaats bij Willem ten Boom thuis. Voor deze bijeenkomst heeft hij ook Hopman Kaajan uit Utrecht uitgenodigd. Kaajan wordt een jaar groepsleider en hopman van de groep. Op 2 juli 1932 werd Kik ten Boom, samen met Gé Verheul, door Hopman Kaajan geïnstalleerd als verkenner. In 1933 vormde Arie de stichting 'Arendsoog'. Het doel is *om voor padvindergroepen e.d. films te maken als herinnering aan de gefilmde handelingen, documentaire van bij bijzondere bijeenkomsten e.d.*

In Utrecht wordt begin 1930 groep 9 Van Beeck Calkoengroep als NCVV groep opgericht. Bij deze groep is de King Arthur stam actief. Een jaar later wordt groep 10 opgericht, die alleen bestaat uit een horde. In 1934 wordt groep 9 gesplitst in twee groepen; Groep 9 wordt een Zeeverkennersgroep en Groep 10 wordt de voortzetting van de landverkenners van groep 9. Groep 10 krijgt in 1940 de naam Prins Gustaaf Adolf groep. Arie stopte in april 1933 bij de Heideparkgroep en werd groepsleider en voortrekkersleider (oubaas) bij groep 9 en groepsleider en schipper bij groep 10. Zijn zus is welpenleidster bij groep 9. In oktober 1937 werd hij daarnaast Assistent Districtscommissaris (A.D.C.) Verkenners in het district Utrecht.

Ondertrouwd:
A. M. KAAJAN,
Tandarts,
en
ANNY A. A. VAN DER LAAN
Pharm. cand.
Utrecht) 21 Mei 1938.
Zuidlaren)
Kerk. bevestiging door den Wel-
Eerw. Heer Ds. E. van der Laan,
Woensdag 8 Juni 2.30 u. n.m. in
de Geref. Kerk te Zuidlaren.
Receptie te Utrecht 2 Juni 7.30
tot 9 uur, Maison Schmitz, Nieuwe
Gracht 49, op den trouwdag van
4—5.30, Pastorie „Dennenoord” te
Zuidlaren.
Toekomstig adres:
Kr. Nw. Gracht 50a bis, Utrecht.

Arie trouwde op 8 juni 1938 in Zuidlaren met Anje Alida Anetta van der Laan (1913-) en ze gingen wonen in Utrecht.



Tijdens de mobilisatie is hij reserve 1e luitenant. Hij was waarschijnlijk gelegerd in Woudenberg als officier bij de verbindingstroepen. Tussendoor werkte hij ook als tandarts in Utrecht. Hij heeft niet actief meegevochten in de meidagen, maar is wel krijgsgevangene geweest na de capitulatie. Hij kwam na een periode van enkele dagen van onzekerheid voor de familie uiteindelijk weer terug in Utrecht. Hij ging op 25 mei 1940 met Groot Verlof.

In 1943 moest hij onderduiken om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Dat was bij zijn schoonouders in Zuidlaren en later met hen in een vakantiehuisje in Anloo. Zijn broer Jan Philip George werd tijdens de oorlog gevangen genomen en kwam terecht in Kamp Amersfoort.

Na de oorlog nam hij de praktijk van tandarts Schipper in Hoogeveen over. Schipper was ook verzetsstrijder en werd, samen met vijf andere Hoogeveeners, op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. Kaajan werd op 25 september 1948 opnieuw opgeroepen als militair met als bestemming: Hoofdkwartier Adjudant-Generaal in Indonesië, in Batavia. Hij maakte bezwaar omdat hij net met zijn nieuw praktijk gestart is en dit werd gehonoreerd.

Arie Kaajan is overleden op 13 maart 1980 in Hoogeveen.

Meer informatie

[Registratie Arie Mello Kaajan in 1900 » Open Archieven](#)

[Het uniform van Reserve-eerste luitenant A.M. Kaajan \(voormalig tandarts in Hoogeveen\) - Verhalenwerf](#)

[Dominees.nl](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Arie Mello Kaajan \(13-03-1980\)](#)

[Huwelijk Antje Anna Posthumus & Ebel van der Laan & Hendrik Kaajan & Jacoba Jantina de Graaf & Anje Alida Anetta van der Laan & Arie Mello Kaajan op 8 juni 1938 te Zuidlaren »](#)

[Open Archieven](#)

[Jan Philippus George Kaajan \(Rotterdam, 10 november 1915 - utrecht, 19 mei 1994\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Registratie Arie Mello Kaajan in 1929 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[Scouting Van Beeck Calkoengroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Scouting Prins Gustaaf Adolfgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 4, 1931 » 1931-04 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 4, 1933 » 1933-04 - Pag. 7 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 8, 1933 » 1933-12 - Pag. 15 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 3, 1935, no. 21, 1935 » 1935-01 - Pag. 20 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 7, 1936 » 1936-07 - Pag. 30 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 30 | Delpher](#)
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no. 60, 1938 » 1938-05 - Pag. 11 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 30 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 31 | Delpher](#)
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no. 66, 1938 » 1938-11 - Pag. 10 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 3, 1939 » 1939-03 - Pag. 32 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 32 | Delpher](#)
["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, Deel: rover-moot-nummer, no. 84, 1939 » 1939-08 - Pag. 15 | Delpher](#)
[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 19 apr 1935 - Art. 94 | Delpher](#)
[Nieuwe Utrechtsche courant » 05 jun 1935 - Art. 54 | Delpher](#)
[De standaard » 23 mei 1938 - Art. 230 | Delpher](#)
[Hoogeveensche courant » 19 mei 1945 - Art. 10 | Delpher](#)
Foto: Links Luitenant A.M. Kaajan

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.