

Antoon Cokken geboren op 27 januari 1921 in Gennep. Hij was de zoon van Peter Cokken en Maria Jacoba Croonen. Antoon was winkelbediende in Utrecht.

Piet Verzuu en Antoon Cokken waren voortrekker bij de katholieke Andre de Thaye groep in Utrecht. De groep hoorde bij de St Willibrordusparochie in de Minnebroerderstraat en werd opgericht in 1931. Ze droeg een paarse das met een groene rand. Onder andere Marinus van Beek (de beeldhouwer van het Jan van Hoofbeeld in Nijmegen) en Bert van Slobbe waren hier lid. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang en mogelijk dat ook Antoon en Piet hier heen gingen. Tijdens de Duitse bezetting bleef de kern van de Willibrordusgroep in het geheim actief, ondanks het verbod in 1941. Piet en Antoon behoorden tot de voortrekkers die de groep draaiende hielden.

Antoon werd op 20 mei 1943 tewerkgesteld als dwangarbeider bij 'Henschel und Sohn' in Kassel. Deze arbeiders werden ondergebracht in het kamp Mönchehof. Door ziekte stopte hij op 26 februari 1944. Hij zag kans uit Duitsland te vluchten en dook onder in Ulft, waarschijnlijk bij een bakker. Zijn medescout Piet dook waarschijnlijk al in 1943 onder in Etten, een klein plaatsje bij Ulft. Waarschijnlijk dook hij onder om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen.. De broer van Antoon werd ook tewerkgesteld en bleef tot de bevrijding in Duitsland.

Op 6 april 1945, een week nadat Ulft werd bevrijd, vonden Piet en Antoon een "Panzerfaust" bij hun onderduikadres. Antoon raapte het projectiel op en vrijwel tegelijkertijd ontplofte het. Piet was op slag dood en Antoon overleed later die avond om 21.00 uur in het ziekenhuis van Terborg, gemeente Wisch.

Antoon en Piet werden begraven op de katholieke begraafplaats in Ulft. Later werd Piet herbegraven op de RK Begraafplaats St. Barbara in Utrecht.



Antoon wordt herdacht op het monument 'De Barmhartige Samaritaan' in Gennep, dat is opgericht ter nagedachtenis aan 54 plaatselijke verzets- en oorlogsslachtoffers.

## Meer informatie

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 1032859](#)

[Nederlandse burgerslachtoffers | Opdat wij niet vergeten \(OWNV\)](#)

[Antoon Cokken | Oorlogsgravenstichting](#)

[Antoon Cokken \(Gennep, 27 januari 1921 - Terborg, 6 april 1945\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Overlijden Antoon Cokken op 6 april 1945 te Terborg » Open Archieven](#)

[Overlijden Antoon Cokken op 6 april 1945 te Wisch, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

Scouting Andre de Thayegroep – Scouting Utrecht Museum  
Tussen Grens en Hoop | door Maarten Koudijs

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.