

Antonius Jacobus Laurens van der Poel is geboren op 11 oktober 1891 in Rotterdam. Hij was de zoon van Matthijs van der Poel en Cornelia Frederika Tekke.

Hij trouwde op 17 april 1917 te Noordwijk met Wilhelmina Maria Krol. Ze kregen een dochter Cornelia (1918), en twee zoons, Jacobus (1920) en Antonius (1923).

Antonius werd daar leraar bij het lager onderwijs en de ULO. Na zijn doctoraal in de aardrijkskunde aan de Universiteit van Utrecht ging hij in 1928 naar Brabant waar hij leraar werd aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. Hij bleef dit tot 1942.

Hij was actief binnen veel katholieke organisaties, waaronder de verkennerij. In 1929 was hij betrokken bij de oprichting van de katholieke verkennergroep Charles de Foucauld, verbonden aan de parochie van het Heilige Hart in Breda. Antonius was daarnaast één van de oprichters van de landelijke Katholieke Verkenners. Vanaf 1930 was hij diocesane commissaris en secretaris in het bestuur en bleef dit in ieder geval tot en met 1937.



Na moeilijkheden met de bezetter dook Antonius onder in 1942 en had een leidende functie in de illegaliteit in Breda. Hij was gewestelijk commandant van de Ordedienst. Na de bevrijding werd hij commissaris van het Militair Gezag.

Na de oorlog werd hij leraar aan het R K Lyceum in Tilburg maar bleef wonen in Breda. In 1949 was hij aanwezig bij het jubileum van de 20 jarige Charles de Foucauldgroep uit Breda. Hij verrichtte de opening van het nieuwe clubhuis en sprak bij het kampvuur, onder andere over pastoor Froger die één van de grondleggers van de Katholieke verkenners was.

In 1946 werd hij lid van het college van de Gedeputeerde Staten in Noord Brabant. Hij werd in 1950 Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed op 8 april 1959 in Zeist.

Meer informatie

[Geboorte Antonius Jacobus Laurens van der Poel op 11 oktober 1891 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[BS Huwelijk Antonius Jacobus Laurens van der Poel & Matthijs van der Poel & Cornelia Frederika Tekke & Wilhelmina Maria Krol & Jacobus Krol & Johanna Ariens op 17 april 1917 te Noordwijk » Open Archieven](#)

[Overlijden Antonius Jacobus Laurens van der Poel & Wilhelmina Maria Krol op 8 april 1959 te Zeist, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Antonius Jacobus Laurens van der Poel \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Katholieke Verkenners - Scoutpedia.nl](#)

[Tilburgsche courant » 28 jul 1930 - Art. 109 | Delpher](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 15 mei 1933 - Art. 74 | Delpher](#)

[Limburger koerier : provinciaal dagblad » 28 mei 1934 - Art. 4 | Delpher](#)

[De Maasbode » 09 maa 1937 - Art. 130 | Delpher](#)

[Dagblad de stem » 25 apr 1949 - Art. 29 | Delpher](#)

[Dagblad de stem » 16 jun 1950 - Art. 35 | Delpher](#)

[De Zuid-Limburger » 21 aug 1950 - Art. 24 | Delpher](#)

[Dagblad de stem » 01 mei 1951 - Art. 18 | Delpher](#)

[Provinciale Noord-Brabantsche courant Het huisgezin » 29 apr 1950 - Art. 58 | Delpher](#)

[Provinciale Noord-Brabantsche courant Het huisgezin » 02 jul 1958 - Art. 28 | Delpher](#)

[De Tijd De Maasbode » 09 apr 1959 - Art. 52 | Delpher](#)

[Nieuwe Haarlemsche courant » 09 apr 1959 - Art. 91 | Delpher](#)

[brabantianostra.pdf](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 08 mei 1940 - Art. 72 | Delpher](#)

Foto: het eerste bestuur van de Katholieke Verkenners, 1930. Bovenste rij vlnr: Mr. A. Fens (Eindhoven), dr. L. Berger (Den Haag), drs. A. van der Poel (Breda). Mr. E. Lamers (Den Bosch) en pastoor W. Froger. Onderste rij vlnr: pastoor B.H de Groot, pastoor Gerh. De Geus en kap. Suetens.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.