

Albertus Bregten is geboren op 16 april 1908 in Den Haag. Hij was de zoon van Albertus Bregten en Gerarda Ammerlaan. Hij kwam uit een gezin met 10 kinderen. Albert werd kapelaan.

In 1937 was hij aalmoezenier bij de katholieke Sint Don Bosco-troep in Dordrecht. Hopman was toen G. van Boxtel.

Tijdens de oorlog woonde hij in Haarlem. Daar was hij actief in het verzet en hield zich onder andere bezig met spionage. Hij had daarbij banden met de groep Dordrecht van de Dienst-Wim, ook bekend als "dienst 16". Hij werd gearresteerd en werd op 2 augustus 1943 gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij zat in cel 561. Op 20 oktober 1943 kwam hij weer vrij.



In september 1954 werden aan 140 Nederlanders die tijdens de oorlog aan Dienst Wim deelnamen, in de Ridderzaal in Den Haag verschillende Belgische onderscheidingen uitgereikt. Ook Albert ontving een onderscheiding.

Na de oorlog werd hij in 1947 kapelaan in Wassenaar. Daarna was hij pastoor in Andijk van 26 september 1958 tot aan zijn overlijden op 27 november 1960. Hij werd begraven in Andijk.

Meer informatie

[Andijk - Westerbegraafplaats - - graf 739161](#)

[Registratie Albertus Bregten & Gerarda Ammerlaan & Adriana](#)

[Maria Bregten & Cornelia Bregten & Jan Laurens Bregten & Laurens Jan Bregten & Albertus Bregten & Marinus Marie Bregten in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 29 september 1954 | pagina 6 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Registratie Albertus Bregten in 1922 » Open Archieven](#)

[Stolpersteine Dordrecht](#)

[DEEL 34 TOEVALSTREFFERS](#)

[A.A. Bregten \('s Gravenhage, 16 april 1908 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Details Database](#)

[Alebertus Bregten | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[Leidsche Courant | 24 maart 1947 | pagina 1 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.