

Albert Jan Veldkamp



Albert Jan Veldkamp is geboren op 27 september 1925 in Tiel. Hij was de oudste zoon van Gerard Hendrik Veldkamp (1894) en Cornelia Joustra (1894). Hij werd geboren in een bloemisterijgezin in Tiel en voorbestemd om de zaak van zijn vader op te volgen.

In zijn jeugd was hij actief bij de Batouwse Verkenners in Tiel. In 1938 werd hij lid van de welpen. Een jaar later, in 1939 werd hij verkenner en dat bleef hij tot het verbod op Scouting op 2 april 1941.

Tijdens de oorlog maakte hij alle ellende mee. Tiel lag in de frontlinie: evacuaties, bombardementen, beschietingen. Hij verloor vrienden die probeerden de Waal over te steken. Het laatste jaar van de oorlog zat hij ondergedoken in Friesland, bij familie. Hij werd een aantal keer opgepakt bij een razzia, toen hij toch even buiten kwam.

Tiel lag na de oorlog in puin. Hij werd in 1945 vaandrig (verkennersleiding) bij de groep waar hij voor de oorlog verkenner was. Albert zich daarna het avontuur op zee, ontdekte de wereld per schip, zoals de helden in de jongensboeken uit zijn jeugd. Na een opleiding aan de Zeevaartschool op Terschelling kwam hij in 1947 in dienst bij de Rotterdamsche Lloyd als leerling-stuurman. Op Terschelling ontmoette hij Trijntje (Nini) Lieuwen, zijn latere vrouw (1926-2018). Ze kregen na hun huwelijk drie kinderen. Een jaar later ging hij als derde stuurman naar Vinke & Co, reder van de Willem ƒBarentsz. Vanaf 1948 voer hij jaarlijks als stuurman op de enige Nederlandse walvisvaarder *Willem Barentsz* en later ook op het nieuwe schip met dezelfde naam. Nederland stopte in 1964 met de walvisvaart, maar Veldkamp was in 1956 al loods op de Westerschelde geworden om dichterbij zijn gezin te zijn (de reizen naar Antarctica duurden zeven maanden). In 1980 ging hij op 55-jarige leeftijd met pensioen.

In zijn periode als loods raakte hij betrokken bij de Stichting Het Zeilend Zeeschip Eendracht. Hij besloot opnieuw de wereldzeeën te bevaren. Als schipper op de driemastschoener *De Eendracht* zeilde hij vele malen naar het Caribisch gebied. Met de omgebouwde loodsboot *Plancius* maakte hij in de jaren '80 en '90 zeven wetenschappelijke expedities naar het Noordpoolgebied, ditmaal juist om het dierenleven in de poolgebieden te bestuderen. Uit de *Plancius* expedities zou de latere pool-reisorganisatie Oceanwide Expeditions ontstaan.

Hij overleed op 28 februari 2021 in Vlissingen.

Meer informatie

[Albert Jan Veldkamp - encyclopedie van zeeland](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 5 mei 2007 | pagina 34 - Krantenbank Zeeland](#)

[Registratie Albert Jan Veldkamp & Cornelia Joustra & Eeke Veldkamp & Ferdinand Douwe Veldkamp & Gerard Hendrik Veldkamp & Sijbren Joustra \(uit de periode 1917-1939\) » Open Archieven](#)

[Archieven.nl - Bevolkingsregister gemeente Tiel \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)
[Trijntje \(Nini\) Veldkamp - Lieuwen † 27 april 2018 • overlijdensbericht en condoleances - Mensenling](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.