

Adriaan Maarten Marie van der Willigen is geboren op 5 juli 1892 in Rotterdam. Hij was de zoon van Adriaan Maarten van der Willigen en Maria van der Willigen.

Hij trouwde op 15 juli 1920 te Utrecht met Gerardina Elizabeth Margaretha Kylstra. Ze kregen vier kinderen, Maria (1921) en Arnold (1923), Cornelia (1928) en Adriana (1930).

Hij studeerde medicijnen ging wonen in Tricht. Hij was daar arts van 1920 tot 1946.

Adriaan was voorzitter van padvindergroep Malsena in Geldermalsen De groep werd opgericht in 1932 door de heren Hendriks, Moser en Werner. Dhr. de Weijer werd hopman. In 1937 ging de groep met 19 verkenners naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang. In november 1937 vierde de groep haar eerste lustrum. Padvinders van eerste uur die toen nog lid waren van de groep, waren vaandrig Dick de Groot, Dick Boudewijn en Henny van Deutekom. Burgemeester Frederik Frans Roozeveld van der Ven was op dat moment erevoorzitter. Hij was burgemeester van Geldermalsen van 1931 tot 1943. In 1938 werd een voortrekkersstam met vier voortrekkers opgericht. Dhr. J. Lamark, hoofd van de lagere school in Meteren, werd Oubaas.

Hij was lid van de Ordedienst (OD) en de Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers. Hij gaf onderdak aan geallieerde vliegers. Tijdens Pasen en op 4 juni 1944 kwamen twee keer twee piloten terecht in het Asche veld. Hij ving ze op en gaf ze eten. Ze waren in Nederlandse dienst. Later ving hij nog twee Britse piloten op. Hij verleende in augustus 1944 eerste hulp aan een zwaargewonde Amerikaanse vlieger die neerkwam in het Trichtsche veld en zorgde ervoor dat hij op transport ging. In december gaf hij onderdak aan de Amerikaan Dennis Charles Hoolenbrooken. Ook zijn zoon Arnold was betrokken bij het verzetswerk.

12. OPMERKINGEN Dr. van der Willigen sheltered and fed six parachutists. Two landed in the Asche field on the night of Monday or Tuesday after Easter 1944; two landed on invasion day 4/6/44. These were in Dutch service. Two landed somewhere else, they were in British service.

Het huis van dokter Van der Willigen aan de Lingedijk in Tricht werd tijdens de oorlog met opzet in brand gestoken.

Hij overleed op 6 mei 1955 in Hilversum. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Buurmalsen.

## Meer informatie

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Wier / Windt - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[A. M. v. d Willigen](#)

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)



[Frederik Frans Roozeveld van der Ven \(1877 - 1960\) - Genealogy](#)  
[Registratie Adriaan Maarten Marie van der Willigen \(in het jaar 1892\) te Utrecht » Open Archieven](#)  
[Dr. Adriaan Maarten Marie van der Willigen \(1892-????\) » Stamboom Driessen » Genealogie Online](#)  
[Geboorte Adriaan Maarten Marie van der Willigen op 5 juli 1892 te Rotterdam » Open Archieven](#)  
[Huwelijk Adriaan Maarten Marie van der Willigen & Gerardina Elisabeth Margaretha Kijlstra op 15 juli 1920 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)  
[Geboorte Maria van der Willigen op 22 juli 1921 te Buurmalsen » Open Archieven](#)  
[Overlijden Adriaan Maarten Marie van der Willigen & Gerardina Elisabeth Margaretha Kijlstra op 6 mei 1955 te Hilversum » Open Archieven](#)  
[Gezinsblad van Adriaan Maarten Marie van der Willigen](#)  
[Buurmalsen - Algemene Begraafplaats - - graf 53911](#)  
[Vrij-Vertaald-boekje-Geldermalsen.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.