

Aart Rutgers is op 21 augustus 1921 geboren in Rhenen. Hij was de zoon van Jan Rutgers en Cornelia Wilhelmina Udo.

Op 17 september 1912 werd in Rhenen een padvinderstroep opgericht. Deze sloot zich aan bij de Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO). Jhr. Johan Schimmelpenninck werd de eerste hopman. De groep had goede contacten met Prins Hendrik. In de jaren '20 stopten veel leden en hield de groep op te bestaan. Rhenense jongens die padvinder wilden worden, moesten naar Wageningen. In 1938 werd de groep heropgericht en ging door tot het verbod in de oorlog. Aart werd in september 1940 vaandrig (scoutsleiding) bij de jhr.

**Wageningen: A.W.: E. v. d. Velde, gr. Heeroma; A.V.: A. Rutgers, gr. Rhenen.**

Schimmelpenninckgroep in Rhenen.

Jan de Haas was hier hopman en Luc van Wijngaarden was zijn medevaandrig.

Tot 1940 ging alles z'n gangetje. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers verboden de padvinderij. De verkenners mochten geen bijeenkomsten meer houden. Hopman Jan de Haas had op dat moment geen hele jonge verkenners, alleen de wat oudere jongens. Hij besprak met ze wat we zouden doen: ophouden of doorgaan. Iedereen, zonder uitzondering, wilde doorgaan. Ze wilden ons niet laten ringeloren door de Duitsers, maar ze moesten natuurlijk wel erg voorzichtig zijn. Ze konden geen uniformen meer dragen, dat was te gevaarlijk. Ook hielden ze hun bijeenkomsten niet meer in een clubhuis, maar in een schuur aan het Spitsbergerpad.

Aart was in de oorlog nog scholier. Tijdens de oorlog woonden zijn ouders in De Bilt en Aart in Amerongen.

Hij was actief bij de ondergrondse in Rhenen en de Amerikaanse Intelligence School (IS). Hij hield zich bezig met hulp aan piloten en geallieerden en was koerier voor missie Cawton. Na de septemberdagen hielp hij met crossings, de oversteek van de Rijn en Waal, van gestrande militairen.

Aart werd op 13 maart opgepakt door de SD in Lunteren. Dit was in het kader van de Arbeitseinsatz. Tussen 23 maart 1945 en 7 april 1945 zat hij gevangen in Kamp Amersfoort. Hij had nummer 11318. De laatste transporten waren rond zijn vrijlating al vertrokken en nieuwe pogingen gingen steeds niet door om verschillende redenen. In die periode werden er veel gevangenen naar huis teruggestuurd.

Na de bevrijding herkende Aart één van de SD officieren in een legeruniform in de buurt van Lunteren. Hij werd gearresteerd en overgedragen aan de IS.

## Meer informatie

[Geboorte Aart Rutgers op 21 augustus 1921 te Rhenen » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 23 | Delpher](#)

[Aart Rutgers \(Rhenen, 21 augustus 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Röpke / Rysbergen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Dutch Helper Names, RAA to RIJSWIJK \(RYSWYK\) | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

[Nieuw boek ontrafelt missie Cawton - TracesOfWar.nl](#)

Archief Nationaal Monument Kamp Amersfoort

[Oud-Rhenen-2013-3.pdf \(oudrhenen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.