

Aagje Bolding is geboren op 5 maart 1910 in Zaandam. Ze was de dochter van Arnoldus Bolding en Maria Schipper. Ze trouwde met Gerrit Cornelis Huig (1906-1973).

In oktober 1938 ontving ze haar erkenning als Kabouterleidster (Oehoe) bij de kring in de Zaanstreek.

Haar man was directeur van drukkerij C. Huig in Zaandam. Ze was, samen met haar man, tijdens de oorlog actief in het verzet. In Zaanstreek-Waterland werden niet alleen kranten gedrukt, maar ook valse bonkaarten en persoonsbewijzen gemaakt. Onder andere de drukkerij C. Huig produceerde aan de lopende band vervalsingen. Het grootste van het werk was in handen van mannen, maar directeur Gerrit Huig vertelde in 1965 dat zijn vrouw 'in alles actief meewerkte'. Toen het Zaanse netwerk in 1943 werd opgerold, leidde dat tot 23 arrestaties, onder wie Grietje Kleiman-van Omme en Aagje Huig-Bolding. Ze werd gearresteerd voor het maken van bonkaarten en persoonsbewijzen en het werken bij illegale drukkerijen. Gerrit Huig vertelde later 'Mijn vrouw speelde het spel bij het verhoor meesterlijk mee en daardoor vielen er geen slachtoffers.' Na een week werd Aagje vrijgelaten, nog wat later ook Grietje Kleiman.

Aagje is overleden op 9 augustus 1976. Ze ligt begraven op de begraafplaats van Hoorn op Terschelling.

Meer informatie

[Geboorte Aagje Bolding op 5 maart 1910 te Zaandam »](#)

[Open Archieven'](#)

[Bladzijde: 51a \(Gemeentearchief Zaanstad\) - Archief Zaanstad](#)

[Noord-Holland in verzet 40-45 · A t/m H \(geni.com\)](#)

[Vrouwenverzet in de Zaanstreek en Waterland \(1940-1945\) – Mei tot Mei](#)

[Graftombe.nl - Informatie over Gerrit Cornelis Huig](#)

[Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet - Noord-Hollands Archief](#)

[Schalmei november 1938](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.