

Wim Wijting



Willem (Wim) Fredrik Wijting is geboren in Soerabaja, NOI op 10 april 1918. Hij was de zoon van Willem Fredrik Wijting (1893-1941) en Elisabeth (Betsy) Adriana van der Reijden (1887-1941). Zijn ouders trouwden op 8 februari 1917 in Soerabaja. Wim had een zusje Lies (1919) en een broertje Kees (1932). Zijn vader ging werken bij de Dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen.

In 1934 was het gezin met verlof in Nederland. Op 20 juni gingen zijn ouders met hun broertje Kees met de MS Dempo terug naar Indië. Zijn zus ging naar de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en Wim ging naar Maastricht, waarschijnlijk om zijn HBS af te maken. Zijn oma en een oudere zus van zijn vader, muzieklerares Margaretha, woonden in Maastricht. Zijn tante was getrouwd met David van Schaik, een geoloog en expert van de mergelgrotten. Zijn oma overleed in 1935. Wim slaagde voor zijn HBS-B in juni 1938. Hij woonde toen op de Bosscherweg 245 in Maastricht.

Wim was actief bij Scouting en werd vaandrig bij de Eburonengroep in Maastricht. In december 1937 ontving hij zijn erkenning. Volgens *Weest paraat* werd deze beëindigd in november 1938. Eerder dat jaar, op 13 juli 1938, ging hij met zijn zus met de Van Oldebarnevelt van Amsterdam naar Nederlands-Indië. Hij maakte tekeningen voor het Gedenkboek der HBS, ter ere van het 75 jarig bestaan van zijn ouder school in 1938.

Toen hij weer in Soerabaja woonde volgde hij een opleiding tot tandarts op de Nederlands-Indische Artsen School. Hij was actief bij de Luchtbeschermingsdienst in Soerabaja.

Tijdens de oorlog vormde hij samen met mevrouw A.F. Hendriks-Jansen en anderen een verzetsgroep in Soerabaja. Samen met Frans Berting en Willem Joekes zette hij een inlichtingendienst op om spionnen voor de Kempei (Japanse militaire politie) te ontmaskeren. Een lid van zijn verzetsgroep werd opgepakt en noemde na marteling de naam van Wim. Hij werd op 6 augustus 1942 gearresteerd en werd 37 keer verhoord. Na drie maand ging hij op 1 november 1942 naar Batavia om terecht te staan voor het Japanse Militaire Gerechtshof in het voormalige Franse consulaat. Hij zat een tijdje samen met Kaptein de Lange in de cel. Na een paar maand gevangenschap in het gebouw van het gerechtshof werd hij op 30 juni 1943 veroordeeld tot 5 jaar gevangenschap. Van 1 juli tot 29 september 1943 zat hij gevangen in de Tjipinang-gevangenis in Batavia.

Hij overleefde de oorlog en kwam met de MS Oranje op 20 september 1946 aan in Amsterdam. In 1947 vestigde hij zich als tandarts in Utrecht. Hij trouwde in Voorburg op 10 november 1947 met Emke Zijlstra (1921) en ze verhuisden nu hun huwelijk naar Hengelo. Ze kregen twee kinderen. In Hengelo ging hij als tandarts aan de slag.

Wim is overleden in Hengelo op 28 december 1994.

Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 22, 1937, no 11, 1937 » 1937-12 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 24, 1938, no 10, 1938 » 1938-11 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Adresboek van Maastricht, 1938, 01-01-1938 » 01 jan 1938 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Overlijden Margaretha Christina Catharina Otto & Willem Frederik Wijting op 21 maart 1935 te Maastricht » Open Archieven](#)

[D.C. van Schaik – Wikipedia](#)

[Willem Frederik Wijting \(1918 - 1994\) - Genealogy](#)

[De Nederlandse Krijgsmacht - 1942-1945. Verzetsgroepen tijdens de bezetting van Nederlands-Indië door Japan](#)

[Verzetsstrijders Nederlands-Indië \(geni.com\)](#)

[Verzetshedenkingskruis : V t/m Z \(geni.com\)](#)

[W.F. Wijting - Ons Land](#)

[Personalia \(ntvg.nl\)](#)

[Gecomprimeerd NTvT 54 1947 271-273.pdf](#)

[Kwartierstaat Wijting](#)

[Door het oog van de naald | Oorlogsverhalen | Verhalen over de oorlog](#)

[Checkpoint 9 - 2014 :: 46 \(yudu.com\)](#)

[De Maasbode » 27 sep 1913 - Art. 2 | Delpher](#)

[De nieuwe courant » 09 feb 1917 - Art. 69 | Delpher](#)

[De Indische courant » 16 nov 1932 - Art. 74 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 29 jun 1934 - Art. 199 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 10 jul 1934 - Art. 222 | Delpher](#)

[Leidsch Dagblad | 23 maart 1935 | pagina 4 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)

[De avondpost » 23 jul 1938 - Art. 60 | Delpher](#)

[De Indische verlofganger; blad gewijd aan de belangen van den Indischen verlofganger in Holland, jrg 16, 1938, no. 52, 22-07-1938 » 22 jul 1938 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 20 jul 1938 - Art. 202 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 14 jun 1941 - Art. 78 | Delpher](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 19 maart 1947 | pagina 8 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Algemeen Handelsblad » 10 nov 1947 - Art. 123 | Delpher](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Emke Zijlstra \(18-01-2000\)](#)

[Gedenkboek der Gemeentelijke Hogere Burgerschool te Maastricht » » 1939 | Delpher](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 26 apr 1947 - Art. 95 | Delpher](#)

[Twentsche courant » 10 feb 1950 - Art. 95 | Delpher](#)

[De Maasbode » 21 sep 1939 - Art. 143 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 06 jul 1938 - Art. 145 | Delpher](#)

[402 International Military Tribunal for the Far East \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.