

Frits Tessers was geboren op 20 augustus 1886 te Kota Radja (nu: Banda Atjeh) op Sumatra, NOI.

Hij nam op 18 februari 1904 vrijwillig dienst als fuselier bij het 1e Depot Bataljon en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. In 1907 werd hij toegelaten tot de hoofdcursus ter opleiding voor officier van de Infanterie en moest daarvoor naar Kampen in Nederland. Na zijn opleiding werd hij benoemd tot tweede-luitenant bij de Infanterie van het leger in Nederlands-Indië, ging begin 1910 terug naar Nederlands-Indië en werd gelegerd in Bandung. Frits is op 11 april 1912 in Buitenzorg getrouwd met Thérèse (Trees) Louise Miseroy (29 juli 1892, Batavia). Hij werd overgeplaatst naar Medan. Zijn zwangere vrouw bleef in Buitenzorg waar op 8 juli 1913 de tweeling Donald Charles Eduard Tessers en Frits Donald Arthur werden geboren. Trees ging na haar bevalling met de kinderen naar Medan en in 1914 verhuisde het jonge gezin naar Batavia op Java, waar nog zeven kinderen werden geboren; Alexander (Alex) Paul Louis (21 mei 1916), Sven (Wennie) Olaf (22 oktober 1918), de tweeling Louise (Loutje) Johanna en Thérèse (Thea) Coralie (25 oktober 1920), Eugène Louis (23 september 1922), Yvonne Marie (Marietje) (4 augustus 1926) en Henri Eduard (21 juni 1928). Frits ging werken bij het Binnenlands Bestuur.



Met zijn kinderen vormde hij een familie orkest. In 1928 trad hij op met vijf kinderen en in 1931 met zeven. Frits werd hopman bij de verkenners van de katholieke groep 10 in Batavia. Met zijn kinderen trad hij ook regelmatig op bij Scouting activiteiten. De kans is groot dat ook zijn kinderen bij Scouting zaten. Frits stopte in oktober 1931 als groepsleider en hopman.

Toen de oorlog ook dreigde in Nederlands-Indië meldde Frits Tessers zich aan bij het KNIL, net als vele oudgedienden. Hij werd ingedeeld bij de Algemene Politie-reserve. Als oud-officier kreeg hij een compagnie om

op te leiden en werd aangesteld tot politiecommissaris. Zelf woonde Frits met zijn vrouw, de drie dochters en de jongste zoon Henri aan de Tangerangseweg 11 te Weltevreden. Zijn vijf oudere zoons waren inmiddels opgeroepen bij de mobilisatie. Dochter Therese trouwde in 1941 met Harry Sonne.

Na de capitulatie op Japan ging Frits het verzet in onder de schuilnaam Kennedy. Hij leidde zijn eigen verzetsgroep onder dezelfde naam met een tijdelijke radiozender bij Tandjong Priok. Zijn zoon Donald, die na de inval van Japan op Borneo met een aantal medestrijders wist te ontsnappen naar Java, werd vlak voor de capitulatie gelegerd in Bandung. Ook daar

wist hij, na de overgave, te ontsnappen en sloot zich aan bij de verzetsgroep van zijn vader. Op zondag 14 februari 1943 stortte een Japanse jager neer boven op het ouderlijk huis. Het huis brandde af en zoon Henri, liep een grote wond aan zijn been op en erg veel brandwonden. Na drie maanden mocht hij – na enig aandringen – het ziekenhuis verlaten. Van 9 oktober tot en met 31 december 1943 zat Frits gevangen door de Kempeitai in het gebouw van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Daar werd hij ondervraagd en op Oudejaarsdag weer vrijgelaten. Door de mishandelingen heeft hij een paar maanden moeten herstellen. In de jaren daarna zal hij nog een aantal keren worden verhoord door de Politieke Inlichtingen Dienst.

Pas na de oorlog kreeg vader Frits te horen wat er met zijn zoons en schoonzoon was gebeurd. Donald, Frits, Alex, Sven en zijn schoonzoon Harry Sonne werden als krijgsgevangenen geïnterneerd. Donald en Frits in een kamp op Java, Sven en Harry in Birma en Thailand en Alex en Eugene in Japan. Alex en Harry overleefden de krijgsgevangenkampen niet en Eugene sneuvelde na de oorlog door een sluipschutter.

Frits ging met zijn echtgenote op 12 april 1951 te Tandjong Priok aan boord van het m.s. Willem Ruys naar Nederland, waar het schip op 3 mei te Rotterdam aan kwam. Hij overleed op 20 augustus 1961 te Amsterdam en zijn echtgenote op 30 oktober 1959 te Amsterdam.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad oktober 1931

[De locomotief » 08 sep 1925 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De koerier » 14 aug 1928 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De koerier » 26 nov 1929 - Art. 7 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 04 apr 1930 - Art. 29 | Delpher](#)

[De koerier » 10 apr 1930 - Art. 11 | Delpher](#)

[De koerier » 22 jul 1930 - Art. 9 | Delpher](#)

[De koerier » 17 feb 1931 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De koerier » 09 aug 1932 - Art. 14 | Delpher](#)

[Historie en Traditie 62.pdf \(vovklicl.nl\)](#)

[Archieven.nl - 4677 Typoscript van F. Tessers: 'Belevenissen in de Jappen-tijd', b... \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Archieven.nl - 4646 Typoscript: 'Korte Schets van de belevenissen van F. Tessers i... \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Tanda kehormatan KNIL, eerbewijs aan het KNIL: verzet, guerrilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 8 maart 1942 – 15 augustus 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.