

Donald Tessers



Donald Charles Eduard Tessers en zijn tweelingbroer Frits Donald Arthur werden op 8 juli 1913 in Buitenzorg, NOI, geboren. Ze waren de zoons van Frits Tessers en Thérèse (Trees) Louise Miseroy. Hun ouders trouwden op 11 april 1912 in Buitenzorg. Na een korte tijd in Medan werden na de tweeling nog 7 kinderen in Batavia geboren, waaronder nog een tweeling; Alexander (Alex) Paul Louis (21 mei 1916), Sven (Wennie) Olaf (22 oktober 1918), de tweeling Louise (Loutje) Johanna en Thérèse (Thea) Coralie (25 oktober 1920), Eugène Louis (23 september 1922), Yvonne Marie (Marietje) (4 augustus 1926) en Henri Eduard (21 juni 1928).



Hun vader was in eerste instantie militair en werd later ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur. Met zijn kinderen vormde vader Frits een familie orkest. In 1928 met vijf kinderen en in 1931 met 7 kinderen. Frits was in die tijd hopman bij groep 10 van de verkenner van de Katholieke Jeugd Beweging. Met zijn kinderen trad hij ook regelmatig op bij Scouting activiteiten. De kans is groot dat ook zijn kinderen bij Scouting zaten.

Donald werd op 6 juni 1933 dienstplichtige bij de landmacht. Hij werd later heringedeeld bij de Marine en aangesteld als dienstplichtig matroos. Hij werd opgeleid tot stoker. Ook zijn

broer Frits werd dienstplichtige bij de Marine als matroos-schrijver. Na zijn dienstitijd meldde Donald zich in maart 1937 aan als vrijwilliger voor zes jaar bij de Koloniale Troepen als kanonnier 2e klasse bij het Wapen der Artillerie. Frits ging werken bij de Landspandhuizen, eerst als leerling adjunct hoofdbeheerder te Tanahabang (Batavia) en daarna als pandhuisbeheerder te Soerabaja. Donald is rond de jaarwisseling van 1937 - 1938 in Batavia getrouwd met S. Oliveiro en ze kregen samen een dochter op 4 juli 1939.

Donald was in december 1941 geplaatst als kanonnier bij de Lucht- en Kustdoelartillerie te Balikpapan op Borneo, dat een interessant doel was voor Japanners vanwege de olie. In januari 1942 vielen de Japanners Borneo binnen, onder andere bij Balikpapan. Begin 1942 veroverden de Japanners Borneo. Donald moest zich daar door Japanse linies rondom Balikpapan heen vechten en wist na een zware tocht door de rimboe de plaats Bandjermasin te bereiken, zo'n 200 kilometer naar het zuidwesten. De weinige overlevenden zijn met een schip van het Koninklijke Paketvaart Maatschappij naar Soerabaja gebracht en daarna verder per trein naar Bandung. Na een debriefing en een kort verlof moest hij zich melden bij de radioluisterpost Tjiheulang, een paar kilometer zuidoost van Bandung.

Na de capitulatie op 9 maart 1942 wist hij van daaruit te ontkomen naar huis, waar zijn ouders hem verborgen hielden. Hij sloot zich onder de schuilnaam Dodo aan bij de verzetsgroep Kennedy die geleid werd door zijn vader. Donald Tessers is alsnog op 3 oktober 1944 krijgsgevangen gemaakt. Hij kwam eerst in het kamp 10e Bataljon te Bandung terecht en werd medio 1945 overgebracht naar het L.O.G. Kamp te Bandung.



Naast Donald werden zijn broers Frits, Alex, Sven en zijn zwager Harry Sonne krijgsgevangen van de Japanners. Alex en zijn zwager Harry Sonne overleefden de krijgsgevangenkampen niet en Eugene sneuvelde na de oorlog door een sluipschutter.

Op 22 juni 1946 is Donald in Batavia getrouwd met Betje Helena de Haas (23 juni 1923, FakFak). Hij kende haar al langer want Betty de Haas is ook de naam van de contactpersoon op zijn Japanse krijgsgevangenenkaart. Niet lang daarna zijn ze weer gescheiden. Op 1 november 1947 werd Donald tijdelijk sergeant. Op 1 januari 1950 heeft hij zich verloofd met J.D. Maatman. Zij woonde op de suikerfabriek Kaliwoengoe en hij was toen sergeant bij de Staf van de B-Divisie.

Na de oorlog ontving hij het oorlogsherinneringskruis met gespen, het Ereteken voor Oorlog en Vrede met gespen en de KNIL-badge 1945-1946.

Donald is overleden in Weesp.

Meer informatie

[De locomotief » 08 sep 1925 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De koerier » 14 aug 1928 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De koerier » 26 nov 1929 - Art. 7 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 04 apr 1930 - Art. 29 | Delpher](#)

[De koerier » 10 apr 1930 - Art. 11 | Delpher](#)

[De koerier » 22 jul 1930 - Art. 9 | Delpher](#)

[De koerier » 17 feb 1931 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De koerier » 09 aug 1932 - Art. 14 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 06 jul 1939 - Art. 45 | Delpher](#)

[Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia » 22 jun 1946 - Art. 55 |](#)

[Delpher](#)

[Historie en Traditie 62.pdf \(vovklic.nl\)](#)

[Archieven.nl - 4677 Typoscript van F. Tessers: 'Belevenissen in de Jappen-tijd', b... \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Moesson | 15 augustus 1990 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Tong Tong | 1 november 1977 | pagina 14 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Tanda kehormatan KNIL, eerbewijs aan het KNIL: verzet, guerrilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 8 maart 1942 – 15 augustus 1945

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.