



Johannes Marinus Knaap is geboren op 27 juni 1923 in Den Haag. Hij was de zoon van Marinus Johannes Knaap en Sara Cornélie Jongejan.

In november 1936 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland welkom geheten bij padvindersgroep Die Rijnlanders in Leiden.

Johannes was leerbewerker van beroep en trouwde met Cornelia Adriana de Wekker.

Hij nam dienst bij Regiment van Heutz en nam deel aan de Vredesmissie met het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) naar Korea. De Koreaanse Oorlog of Koreaoorlog was een tussen 1950 en 1953 uitgevochten oorlog tussen het communistische Noord-Korea en het prowesterse Zuid-Korea. Noord-Korea werd in de oorlog militair ondersteund door de Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie. Zuid-Korea werd gesteund door de Verenigde Naties en ontving militaire bijstand van diverse VN-landen, onder leiding van de Verenigde Staten.

Op 18 maart 1953 om 02.00 uur werd de hinderlaag-patrouille, bestaande uit 10 man, vijf aan weerszijden van de weg, en de voorpost Rita, bestaande uit vier man, door een vijandelijke voorhoede van twee pelotons aangevallen en na een korte tijd overlopen. De vijand, met een totale sterkte van ongeveer twee compagnieën, liep vast in de mijnevelden en prikkeldraadversperringen en trok hierop terug. Om 03.30 uur probeerde de vijand nog een keer door te dringen in de vallei ten zuiden van Nudae, maar werd al voordat de vallei bereikt werd door geconcentreerde artillerie en mortieren uit elkaar geslagen en tot terugtrekken gedwongen. De eigen verliezen waren 3 doden, 6 gewonden en 1 vermiste. Deze vermiste was Johannes Marinus Knaap. Hij zou vermist blijven.

Hij wordt herdacht op het United Nations Memorial Cemetery in Busan, Zuid-Korea.

Zijn naam staat op het Nationaal Monument voor Vredesoperaties in Roermond. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de tot nu toe 193 Nederlandse strijdkrachten die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van de Verenigde Naties zijn omgekomen tijdens of als gevolg van vredesoperaties.



## Meer informatie

[Johannes Marinus Knaap | Oorlogsgravenstichting](#)

[Johannes Marinus Knaap | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 1479006 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Roermond, Nationaal Monument voor Vredesoperaties - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)  
[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)  
[Koreaanse Oorlog - Wikipedia](#)  
De Verkenner, november 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.