

Wouter Kuyl



Wouter Kuyl is geboren op 6 mei 1919 in Solo, NOI. Hij was de zoon van Godfried Wouter Kuijl (1896) en Elisabeth Croiset van Uchelen (1897). Zijn ouders trouwden in 1918 in Den Haag. Hij had een zusje Adelaïde (1922) en een broertje Godfried (1923) die beiden in Pajakombo werden geboren. Zijn vader werkte bij de posten.

Wouter verhuisde naar Nederland en ging in Rijswijk wonen, mogelijk om in Nederland een opleiding te volgen. In 1934 was hij assistent patrouilleleider bij de meeuwenpatrouille van de Timbergroep in Rijswijk. Deze groep was aangesloten bij de Padvinders Vereniging Nederland. Om de eenheid tussen de groepen van de PVN te bevorderen, werd in november 1934 een (assistent) patrouilleleidersweekend georganiseerd.



In augustus 1935 verhuisde hij van Rijswijk naar Rotterdam en in februari 1939 vertrok hij naar Buitenzorg in Nederlands Indië. Tijdens de mobilisatie was hij matroos bij de marine en was gestationeerd op het Marine Vliegkamp Morokrengban. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij vertrok op 5 november 1943 met de France Maru 2 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Op 11 november kwam het schip aan in Palembang. Vanuit hier werden de mannen met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen.



Meer informatie

[Registratie Wouter Kuijl in 1880 » Open Archieven](#)

[Registratie Godfried Wouter Kuijl & Elisabeth Croiset van Uchelen & Wouter Kuijl & Adelaïde Josephine Kuijl & Godfried Kuijl in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Godfried Wouter Kuijl & Thomas Huijbert Kuijl & Bernhardina Hendrika Merghart & Elisabeth Croiset van Uchelen & August Adolf Croiset van Uchelen & Adelaida Cornelia](#)

[Josephine Merghart op 3 juni 1918 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no. 10, 1934 » 1934-11 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[namenlijst Malay kampen](#)

[Birma-Siam-spoorweg](#)

[France Maru 2.htm](#)

[Wouter Kuyl \(locatie onbekend, 19 mei 1906 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.