



Willem (Wim) Reedijk is geboren op 19 september 1917 in Rotterdam. Hij was de zoon van Isaac Cornelis Reedijk en Maria Elisabeth van Balen en had twee broers. De familie was gereformeerd.

In april 1919 werd Groep 21 De Ketting opgericht in Rotterdam. De groep droeg een Geel-zwarte das. De stam heette de Albert Schweitzerstam. In 1933 werd het hoofdkwartier van het district Rotterdam en het Centraal magazijn gevestigd in het pand aan de Haringvliet 76. Ook Groep 14 de M.A.A.S. groep, Groep 17 Oranje Blauw, Groep 18 de Zwarte Bende, Groep 7 De Verkenneren en Groep 21 De Ketting gebruikten het pand als uitvalsbasis en kregen als adres Oosterkade 34. Wim was verkenner en voortrekker van deze groep.

Wim vertrok op 26 mei 1937 met de MS Baloeran van Rotterdam naar Batavia in Nederlands Indië. Hij ging werken in Semarang en kwam daar in contact met dominee Karel Creutzberg, die in Semarang was gestart met een christelijke Scoutinggroep. De dominee schreef *'Heb al een uitstekend vaandrig gevonden, een Gereformeerde jongen, pas uit Holland en reuze enthousiast voortrekker.'* De padvindsters vormden samen met de Driehoekmeisjes twee onderafdelingen van de Protestantse Jeugdclub. De Nederlandsche Meisjes Club, ook wel de Driehoekmeisjes genoemd, was een op de padvinderij lijkende protestantse organisatie met een religieus-opvoedkundige doelstelling voor meisjes. Ze werd in Nederland opgericht op 23 mei 1927 als onderdeel van de Hervormde Stadszending. In 1939 besloot de Landraad van de Nederlandsche Meisjes Club tot samenwerking met het Nederlandse Padvindstersgilde. De samenwerking was op dat moment al enige jaren in voorbereiding. In 1945 ging de Nederlandsche Meisjes Club op in het Nederlandse Padvindstersgilde als Speciale Groepen, een vergelijkbare status als de X-groepen bij de NPV.

Op 30 oktober 1937 hielden de padvindsters hun eerste oefenmiddag. Ze kwamen samen op het terrein bij de Djomblangkerk. Een paar maand later, 19 februari 1938, werd de scoutinggroep officieel geïnstalleerd als groep 16 van Semarang. Karel werd geïnstalleerd als hopman en Wim vaandrig. Hierna werden de jongens geïnstalleerd en kregen van Wim hun hoed, verkennerstok en de patrouillelinten van de Panters en de Cobra's. Noor de Bruyn, onderwijzeres, gaf leiding aan de Driehoekmeisjes. Na de activiteiten op zaterdag gingen Karel, Wim en Noor vaak met z'n drieën iets doen. Op zondag deden de jongens en meisjes gezamenlijke activiteiten zoals volksdansen, spelletjes, voorlezen of vertellen en zingen (uit Hasper). Later, in 1938, kwamen er ook welpen, padvindsters en kabouters. Hoppie bij de padvindsters werd Elisabeth Eerkens.

Wim ging op 12 februari 1942 in ondertrouw in Soerabaja met Nanny F.M. Pelsers. Op 20 februari verscheen een bericht in de krant dat hun huwelijk werd uitgesteld *'in verband met bijzondere omstandigheden'*. De Japanners waren Nederlands-Indië binnengevallen.



Willem Reedijk vluchtte vanuit Tjilatjap onmiddellijk per boot naar Australië en sloot zich aan bij het Z-leger. Hij werd opgeleid in Adelaide, Port Jackson en de VS en was gestationeerd in Batchelor, ten zuiden van Darwin. Vanuit daar ging hij op 23 juni 1944 op een expeditie naar de Kay-eilanden, ten zuiden van Nieuw-Guinea. Tijdens aanvallen daar op Japanse schepen en vliegvelden door vier vliegtuigen werd de Mitchell N5-162 van de "Marine-flight" door de Japanners aangeschoten. Het toestel stortte in de Banda Zee ter hoogte van Tioor (Kei-eilanden). De zes inzittenden, onder wie Wim, vonden een zeemansgraf.

Zijn naam staat op de Militaire Luchtvaartdienst-gedenkplaten op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya.



Zijn verloofde Nanny kwam terecht in het vrouwenkamp Lampersari en overleefde de oorlog.

Meer informatie

[Willem Reedijk | Oorlogsgravenstichting](#)

[Willem Reedijk | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Reedijk \(1917 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Willem Reedijk \(1917-1944\) » Stamboom Koster Bomhof » Genealogie Online](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 05 jun 1937 - Art. 283 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1490 Creutzberg, K.F. 1933 - 1943](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 14 feb 1942 - Art. 34 | Delpher](#)

[De Indische courant » 21 feb 1942 - Art. 60 | Delpher](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 04 okt 1937 - Art. 28 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 01 nov 1937 - Art. 25 | Delpher](#)

[De locomotief » 21 feb 1938 - Art. 29 | Delpher](#)

[De locomotief » 27 jan 1939 - Art. 34 | Delpher](#)

[Nederlandsche Meisjes Club - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Geschiedenis - Scouting Die Katinka's Rotterdam](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.