

Willem (Wim) Pon is geboren op 27 november 1918 in Zwolle. Hij was de zoon van Wichert Pon en (1876) Wilhelmina Vos (1879). Het gezin was Nederlands Hervormd. Hij had een zus Roelofina (1908).

Hij was actief bij groep 1 in Zwolle en werd patrouilleleider bij de troep. In 1934 deed hij met zijn patrouille de spechten mee aan de Pinksterwedstrijden. In 1935 werd patrouilleleider Wim Pon geïnstalleerd als troepleider. Groep 1 werd opgericht op 19 december 1910. De groep draagt een paarse das en de stam van de groep heette Rambonnetstam. De groep is na de oorlog hernoemd in Vaandrig Lengtongroep.

Wim werd militair en ging in september 1936 voor de officiersopleiding naar de KMA in Breda. Op 27 september 1939 vertrok hij vanuit Amsterdam op de M.S. Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië.

Hij was 1e Luitenant der infanterie bij het KNIL en gelegerd in Balikpapan (Oost Borneo). Daar trokken de Japanse troepen in januari 1942 binnen. Omdat de olievelden door het KNIL, ondanks een Japans ultimatum, vernield waren, werden alle daar nog aanwezige Nederlanders, onder wie Willem Pon, een maand later op 20 februari 1942 vanaf het strand in Balikpapan in zee gedreven en neergeschoten. Het gaat waarschijnlijk om 78 slachtoffers.

Wim werd begraven in het massagraf Stal-Koeda. In 1948 is hij herbegraven op het Ereveld Balikpapan. Later werd hij bijgezet in het verzamelgraf Balikpapan op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya.



Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 6, 1934 » 1934-06 - Pag. 7 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 21, 1935, no. 2, 1935 » 1935-02 - Pag. 27 | Delpher](#)

[Willem Pon \(Zwolle \(ov\), 27 november 1918 - Balikpapan, 20 februari 1942\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Willem Pon | Oorlogsgravenstichting](#)

[Willem Pon - Ons Land](#)

[Willem Pon | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Pon, Willem - WO2Slachtoffers.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.