

Wim Kagie



Wim Kagie is geboren op 10 oktober 1924 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Willem Frederik Anton Kagie en Franciska Bertha Cornelia Gubbels. Hij had twee broers en twee zussen.

Zijn vader was voor de oorlog al meer dan 15 jaar actief binnen Scouting. In Kuta Raja, Atjeh, was hij hopman.

Begin 1936 werd hier een katholieke verkennersgroep opgericht. Op een gegeven moment verhuisde het gezin naar Bandung. Aan de parochie van de Heilige Petruskerk in Bandung waren twee padvindergroepen verbonden; Groep 8, St. Tarcisius Blauw en groep 25 St. Paulus Geel Zwart. De scouts spraken altijd over “geel-zwart” en “blauw”. Beide groepen hadden pastoor Jan Berkhout (OSC) als aalmoezenier. Joop en Kees van Erp, Wim en Jan Terluin, Ben van Vianen, Loeki Looyen en Wim Kagie waren lid de St. Paulusgroep, waar de vader van Wim Kagie in 1940 groepsvoorzitter was. Twee zussen van Wim en Jan Terluin, Marie Louise en Helena, waren welpenleidster bij de groep. Zijn vader was ook districtsvoortrekkersleider en werd in 1941 Hoofdkwartierscommissaris voor Katholieke Verkennersgroepen.



Zijn vader werkte in 1941 op het Departement van Oorlog in Bandung als luitenant apothekers assistent bij het centrale depot van reglementen. Hij was ook onderluitenant bij de geelzwart groep van het KNIL. Ze woonden toen op de Orchideeënlaan in Bandung. Net als in Nederland, konden scouts in Nederlands-Indië, door middel van het nieuwe insigne ‘Nationale Diensten’, zich voorbereiden op ondersteuningstaken als er oorlog mocht uitbreiden. Hopman Kagie bereidde zijn verkennersgroep voor op militaire taken.

Joop van Erp zegt hierover: *“onze hopman was natuurlijk in het bezit van een pistool en we werden ook al heel gauw vertrouwd gemaakt met het hanteren van wapens. Daarnaast werden we ook militair getraind tijdens de gymnastieklessen op school”*. Ze waren in die tijd ingeschakeld bij de Luchtbescherming.

In december 1941 meldde Wim zich samen met Joop van Erp en Ben van Vianen vrijwillig voor militaire dienst en ze worden ingezet als motorordonnans. Na de overgave aan de Japanners werd Wim, automatisch en bij Koninklijk Besluit, bevorderd tot sergeant bij de militaire politie van het KNIL. Als Bandung valt wordt hen door de Japanners gevraagd hun werkzaamheden voort te zetten als Nippon werker. Ze hebben toen nog een maand in deze setting werkzaamheden verricht. Zo moesten ze o.a. identiteitsplaatjes van gesneuvelde

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Chuka Maru.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Chuka_Maru.htm)

[Haagsche courant » 25 apr 1931 - Art. 200 | Delpher](#)

[Leiderdorp - Algemene Begraafplaats Leiderdorp - - graf 136 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[NRC Handelsblad » 01 okt 1987 - Art. 129 | Delpher](#)

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Interneringskaart - Nationaal Archief](#)

[De Telegraaf » 27 mei 1975 - Art. 171 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 27 aug 1976 - Art. 149 | Delpher](#)

Informatie van dochter Joop van Erp uit boek 2023 over Indische familieband “Selamat Sepanjang Jalan Kenangan” Afscheid langs de weg van herinneringen i.s.m. Kees van Erp. Stichting mondelinge geschiedenis Indonesië Interview 3-17 maart 1997 met Joop van Erp door KITLV te Leidschendam

[Leiderdorp - Algemene Begraafplaats Leiderdorp - - graf 136 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Wim Kagie \(22-02-2011\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

foto: Tangkoeban Prahoe 1941. Op voorgrond van links naar rechts: Kees van Erp, Loeki Looyen. Op achtergrond van links naar rechts: Wim Kagie, Wim Terluin, Ben van Vianen

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.