

Willy Manupassa is geboren op 11 oktober 1920 in Soerakarta, NOI. Hij was de zoon van Wim Manupassa en M D. Grutzmacher. Zijn ouders trouwden op 14 januari 1920 in Soerakarta. Zijn vader overleed voor zijn geboorte op 3 juni 1920 in mr. Cornelis.

In januari 1941 was hij vaandrig (scoutsleider) bij groep 29 in Batavia.

收容所 Camp	爪哇 1920年11月29日	番 No. 號	爪哇 4982
姓名 Name	MANUPASSA, Willy イタノッパ ヲウ	生年月日 Date of Birth	1920 - 10 - 11
国籍 Nationality	Amboineses (アムボイネズ)	所属部隊 Unit	No.
階級身分 Rank	少尉 (中隊)	捕獲年月日 Date of Capture	昭和 17 年 3 月 13 日
捕獲場所 Place of Capture	Kota-agoeng (bij Palembang)	母ノ名 Mother's Name	GRUTZMACHER, M.D.
父ノ名 Father's Name	MANUPASSA, Wim (X)	職業 Occupation	電工
本籍地 Place of Origin	Soerakarta JAVA.	特記事項 Remark	PERS —
通報先 Destination of Report	Mevr. MANUPASSA - Grutzmacher Sporenberg Spoorwagena Kettijl No. 4 Batavia, JAVA.		
補綴欄 Other Informations	爪哇 1920年11月29日		

Hij was matroos op de grote vaart en voer op de Poelau Bras. De Poelau Bras was een Nederlands schip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland dat in de nacht van 27 en 28 februari 1942 uit Tjilatjap was ontkomen en op 4 maart het anker had laten vallen in de Wijnkoopsbaai (zuid-Java) om Nederlandse evacués op te halen. Op 6 maart verliet het schip de baai op weg naar Colombo (Sri Lanka). Een dag later werd het gebombardeerd door Japanse gevechtsvliegtuigen en tot zinken gebracht. Het overvolle schip had tussen de 250 en 300 opvarenden aan boord. Slechts drie reddingsloepen met 115 personen aan boord wisten het schip te verlaten. Op 11 maart, na vier

dagen op zee, bereikte de eerste sloep Krui op Zuidwest-Sumatra. De tweede sloep landde op 12 maart bij de vuurtoren van Belimbing. De derde reddingsloep bereikte na zes dagen (13 maart) de Semangkababai (Zuid-Sumatra) Uiteindelijk werden alle overlevenden door de Japanners gevangengenomen en per vrachtauto of trein overgebracht naar Palembang.

Ook Willy overleefde de aanval en werd als burger krijgsgevangen genomen.

Hij verloofde zich in 1955 in Jakarta met Raden S.I. Notosumarsono.

### Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 04 jun 1920 - Art. 126 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 09 jun 1920 - Art. 64 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 30 nov 1929 - Art. 177 | Delpher](#)

[De nieuwe vorstenlanden » 15 jan 1920 - Art. 8 | Delpher](#)

[Willy Manupassa \(Soerakarta, 11 oktober 1920 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Scheepsramp Poelau Bras - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Poelau Bras \(schip, 1929\) - Wikipedia](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3<sup>e</sup> jaargang 1940-1941

[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie » 12 nov 1955 - Art. 100 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.