

# Willem Molijn



Willem Thorsten Molijn is geboren op 4 februari 1911 in Bilthoven. Hij was de zoon van Willem Hendrik Molijn en Fanny Ester Olena Petterson. Zijn ouders trouwden op 28 mei 1907 in Stockholm, Zweden en het stel ging wonen in Bilthoven. Willem kwam uit een gezin met vijf kinderen. Eén van zijn broertjes was Sven Henry (1916).

Zes geestdriftige jongens legden in 1921, onder leiding van patrouilleleider Wim Goudswaard, de grondslag voor een scoutinggroep in Bilthoven, de Bilthovense Groep I van de NPV. Het clubhuis van de groep heette Het Mierennest. De groep kreeg na de Tweede Wereldoorlog de naam Van Medenbach de Rooygroep, vernoemd naar één van hun oud leden die tijdens de oorlog omkwam door zijn werk in het verzet. In 1927 was Willem padvinder in Bilthoven en woonde aan de Biltse weg 18 in Bosch en Duin. Op 3 januari 1928 organiseerde zijn groep een knalfuif voor de omliggende afdelingen van de NPV en het NMG. Zijn broertje Sven was ook lid van deze groep.



In 1928 werd Willem ingeschreven in Deventer, waarschijnlijk omdat hij ging studeren aan de Rijks Hogere Landbouwschool. Na zijn opleiding ging hij naar Nederlands Indië en werd theeplanter. Hij was dienstplichtig militair bij het KNIL. Tijdens de mobilisatie was hij militie soldaat bij de Artillerie. Na de capitulatie op Japan werd hij op 8 maart 1942 krijgsgevangen genomen bij de Kindervakantie kolonie in Sukabumi.

Hij vertrok op 3 juni 1944 uit Singapore met de Miyo Maru met 723 krijgsgevangenen uit Singapore richting Japan. Het transport vond plaats in een konvooi van totaal 12 schepen (waaronder 3 andere schepen met krijgsgevangenen). Deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6 juni 1944 werd het konvooi aangevallen door de Raton, maar de Miyo Maru werd niet getroffen.

Vijf dagen later werd Manila bereikt. Op 14 juni vertrok het schip uit Manila naar Takao (Formosa). De volgende dag kwamen de schepen in een vier dagen durende tyfoon terecht, waarbij de Miyo Maru zwaar beschadigd werd. Omdat het schip niet verder kon varen naar Japan, werden lading en krijgsgevangenen overgebracht op de Tamahoko Maru 2. Op 20 juni vertrok het konvooi vanuit de haven van Takao op Formosa naar Japan. Naast krijgsgevangenen vervoerde het schip een lading kopererts. Het schip voer in een konvooi van 12 schepen (o.a. twee corvetten en een mijnenlegger).

Op 25 juni 1944 werd op ongeveer 60 km ten zuidwesten van Nagasaki het schip getorpedeerd door de Tang, een Amerikaanse onderzeeër, en zonk in slechts enkele minuten. De begeleidende Japanse schepen hielpen de krijgsgevangenen, die in zee dreven, niet. De volgende morgen verscheen een reddingsboot, die 211 drenkelingen aan boord nam en in Nagasaki aan wal bracht. Nog dezelfde middag werden zij overgebracht naar het kamp Fukuoka 14B, Nagasaki. Willem overleefde de aanval niet en kreeg een zeemannsgraf. Zijn familie hoorde pas in augustus 1945 van het Rode Kruis dat hij omgekomen was.

Hij wordt herdacht op het Monument Slachtoffers Japanse Zeetransporten. Dit werd opgericht ter nagedachtenis van de ruim 22000 op zee omgekomen Nederlandse, Amerikaanse, Britse, Australische militairen, Romuscha's en Burgers.

Ook zijn broertje Sven ging naar Nederlands-Indië. Hij werkte als bediende op een koopvaardijship. Hij werd krijgsgevangen genomen en tewerkgesteld aan de Birmaspoorweg.



### Meer informatie

[Geboorte Willem Thorsten Molijn op 4 februari 1911 te De Bilt, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Registratie Willem Hendrik Molijn & Fannij Esther Olena Petterson & Elisabeth Nancy Molijn & Elsa Johanna Molijn & Sven Henri Molijn & Johannes G Molijn & Willem Thorsten Molijn in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 1, 18-01-1923 » 18 jan 1923 - Pag. 23 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 11, 1927 » 1927-11 - Pag. 36 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 5, 1928 » 1928-05 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Willem Thorsten Molijn \(Bilthoven, 4 februari 1911 - Grote Oceaan aan boord van "Tamahoku Maru", 24 juni 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Thorsten Molijn | Oorlogsgravenstichting](#)

[Uitgebreid zoeken in de Erelijst | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Miyo Maru.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Miyo_Maru.htm)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tamahoko Maru 2.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tamahoko_Maru_2.htm)

[USS Tang \(SS-306\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.