

Willem Johannes Groothuizen is geboren op 14 maart 1890 in Kediri, NOI. Hij was een zoon van Frederik Groothuizen en Louise Doortje van Room. Hij trouwde in 1918 met Johanna Francina Lammers van Toorenborg en scheidde een jaar later van haar. Hij is hertrouwd op 5 maart 1919 in Batavia met Carolina Anthonetta Bax (1891, Celebes).

Willem was Onderluitenant bij het KNIL.

Begin 1925 werd hij instructeur en leiding bij de blauwe (jongens) en groene (meisjes) troep van het NIPV in Buitenzorg. Hij gaf iedere dinsdag instructie pionieren, zwemmen, verbandleer en sport & spel zodat op zaterdag de gewone patrouille oefeningen konden doorgaan. In het najaar ging hij met deze groep op kamp naar theeonderneming Tjiliwoeng op 3600 voet hoogte. 34 padvindsters en welpen onder leiding van Willem Groothuizen en mw. Doeve gingen 4 dagen weg.



deeling verdienstelijk maakte, zal nu en dan willen overkomen uit Batavia. Ten slotte heeft het Bestuur de hand mogen leggen op den heer W. J. Groothuizen onderluitenant der infanterie alhier, die op Dinsdagen de leider zal zijn op het gebied van sport en spel, zwemmen, verbandleer en pionieren, terwijl de Zaterdag voor patrouille-oefeningen bestemd blijven.

Tijdens de Japanse bezetting werd Willem als gepensioneerd militair geïnterneerd in een kamp in Tjimahi. Hij is daar overleden op 19 juni 1944 en is begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi.

## Meer informatie

[Willem Johannes Groothuizen \(1890-1944\) » Stamboom Familie Top » Genealogie Online](#)

[Willem Johannes Groothuizen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 mei 1925 - Art. 10 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 14 mei 1925 - Art. 142 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 25 sep 1925 - Art. 4 | Delpher](#)  
Naambandjes – Scoutingmuseum Baarn



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.