



Willem Dhont is geboren op 29 april 1908 in Ede. Hij was de zoon van Emile Wilhelm Adolf Dhont en Maria Adriana de Bruin. Hij had een broer Jan (12 juli 1912). Zijn vader was eerste luitenant der infanterie.

In Wageningen ontstond al snel na de start van Scouting in Nederland de Vereeniging voor Scoutswerk in Wageningen. In 1911 namen ze hun reglement aan. Later ontstonden twee groepen, de groene onder leiding van Hopman de Voogd en de paarse troep, onder leiding van vaandrig Heeroma. Na zijn overlijden werden de troepen weer samengevoegd en naar hem vernoemd, de Heeromagroep. Na een tijd in de feestzaal van studentensociëteit samengekomen te zijn, kregen de padvinders in 1928 een clubhuis aan de Domeinweg. Willem en Jan waren beiden actief bij Scouting. In 1924 deed Willem mee aan de prijsvragen in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders"*. Zijn broer Jan was in 1927 patrouilleleider van de Meeuwenpatrouille bij de Heeromagroep in Wageningen. Mogelijk dat Willem hier ook lid was.

Willem ging studeren aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en werd landbouwkundig ingenieur. Hij trouwde op 5 maart 1937 met Maria Henriette Meijer (1912). Na hun huwelijk vertrokken ze weer naar Nederlands-Indië en gingen wonen in Cheribon. Later kwamen ze terecht op suikerfabriek Ketang Goengan west.



Tijdens de mobilisatie was hij militie sergeant bij 4-Inf X in Batavia. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Op 4 januari 1943 vertrok hij met de Harugiku Maru 1 (Van Waerwijck) met 992 Nederlandse krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. De krijgsgevangenen waren afkomstig uit verschillende kampen op Java, o.a. het 10e Bataljon in Batavia. Deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 7, de zevende groep krijgsgevangenen van Java. De omstandigheden aan boord waren redelijk. Na drie dagen kwam het schip aan in Singapore, waar de krijgsgevangenen met vrachtauto's werden overgebracht naar het Changi-kamp. Vanuit hier gingen hij op 2 april met de Hawaii Maru 1 naar Japan. Aan boord waren 1000 krijgsgevangenen. Het transport vond plaats in een konvooi van vier schepen. Tussen Saigon en Takao was de zee zeer onstuimig,

waardoor er veel zeezieken waren. Op 24 april 1943 kwam het schip aan in Moji. Met een groep van 100 krijgsgevangenen kwam hij op 25 april 1943 aan in kamp Fukuoka 6b. Hier moesten ze werken in de kolenmijn van Takamatsu Coal Mining Co.

Hij overleed op 2 maart 1944 in Fukuoka bij Mizumaki, Japan. Zijn as werd bijgezet in het Columbarium II van Crematorium Velsen te Driehuis,

Hij wordt herdacht op een plaquette in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam . Deze plaquette is opgericht ter nagedachtenis aan 102 medewerkers van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) die tijdens de bezettingsjaren in Nederland en voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Meer informatie

[Willem Dhont \(Ede \(gld\), 29 april 1908 - Fukuoka kamp 6, Orio Japan, 2 maart 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Dhont | Oorlogsgravenstichting](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 968162](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Geboorte Willem Dhont op 29 april 1908 te Ede » Open Archieven](#)

[Registratie Willem Dhont op 29 april 1908 te Ede » Open Archieven](#)

[Registratie Emile Wilhelm Adolf Dhont & Maria Adriana de Bruin & Jan Dhont & Willem Dhont in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Willem Dhont & Maria Henriette Meijer in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Willem Dhont & Emile Wilhelm Adolf Dhont & Maria Adriana de Bruin & Maria Henriette Meijer & Eduard Charles Meijer & Cornelia Maria Honigh op 5 maart 1937 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 5, 1925 » 1925-05 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 8, 1925 » 1925-08 - Pag. 11 | Delpher](#)

[De Padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche padvinders", jrg 13, 1927-05 | Delpher](#)

[Kampen in Japan](#)

[Java Party 12](#)

[Java Party 7](#)

[Harugiku Maru 1.htm](#)

[Fukuoka 6B.htm](#)

[Fukuoka 6-register](#)

[Hawaii Maru 1.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.