

Walter Koemans is geboren op 7 mei 1923 in Probolinggo, NOI. Hij was de zoon van Willem George Frederik Koemans en Cornelie (Corry) Emelie Neuwenheim. Zijn ouders zijn in 1908 in Probolinggo verloofd.

Op 18 december 1935 werd hij scout bij groep 1 in Lawang, NOI. In februari 1936 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland, welkom geheten.



姓名 (Name)	国籍 (Nationality)	生年月日 (Date of Birth)	No. of Prisoner
Walter Koemans	Indonesisch	7-5-1923	5012/112
職業 (Occupation)	父名 (Father's Name)	母名 (Mother's Name)	捕虜番号 (Prisoner No.)
Matros-schrijver	W.G. Koemans	Corry Emelie Neuwenheim	5012/112
出生地 (Place of Birth)	捕虜地 (Place of Capture)	捕虜年月日 (Date of Capture)	備考 (Remarks)
Probolinggo (Java)	Lawang (Java)	1935年12月18日	

Tijdens de mobilisatie was hij matroos-schrijver bij de marine op de Marine kazerne Oedjoeng in Soerabaja. Zijn vader woonde toen op de Zwartburgstraat in Lawang. Walter werd tijdens de oorlog als krijgsgevangene geïnterneerd en kwam terecht in kamp Fukuoka 2B in Japan. In dit kamp moesten de gevangenen werken in scheepsbouw voor Saganoseki Refinery (Nippon Mining Co). Er waren veel ernstig gewonden door slechte veiligheidsmaatregelen. Walter werd uit dit kamp aan het eind van de oorlog bevrijd door de geallieerden.

Walter is overleden op 19 oktober 1991.

Meer informatie

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka 2B.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka_2B.htm)

De Verkenner, februari 1936

www.wiewaswie.nl

[Soerabaijasch handelsblad » 31 dec 1908 - Art. 59 | Delpher](#)

[Overlijden Willem George Frederik Koemans op 4 mei 1962 te Breda » Open Archieven](#)
[Walter Koemans \(1923 - 1991\) - Biography and Family Tree | AncientFaces Free Family History](#)

[Walter Koemans \(Probolinggo, 7 mei 1923 - locatie onbekend, 19 oktober 1991\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.