

Toon van der Sluys



Anton (Toon) van der Sluys is geboren op 8 juni 1915 in Pekalongan, NOI. Hij was de zoon van W.F. van der Sluys en Cecile Klerks. Zijn ouders woonden in de oorlog in Malang.

Toon was verkenner en voortrekker bij groep 1 Groene troep, in Malang. Hij werd in 1940 als Hopman van groep 1 in Batoe geïnstalleerd, in het bijzijn van de vorige hopman David Vros, oubaas Leibrandt en hopman Renaud van groep 2 in Malang.

INSTALLATIE PADVINDERS-LEIDER.

Op Vrijdag, 29 December, werd de heer A. v. d. Sluys, met een langdurige Verkenners- en Voortrekkersloopbaan bij Malang I, geïnstalleerd als Hopman van de groep **Batoe I**.

Bij deze installatie waren van buiten de plaats aanwezig: Oubaas Leibbrandt; D. **Vros**, secretaris van het Algemeen Hoofdkwartier te Bandoeng, vroegere Hopman van **Batoe I**; de Hopman van Malang II, Renaud en eenige assistent-leiders uit Malang. Uit **Batoe** waren, behalve de Padvindiers, tegenwoordig een paar leden van het Afdelingsbestuur en eenige belangstellenden.



Tijdens de mobilisatie was hij militie matroos op het Koninklijk Nederlands marine vliegkamp Moro-Krebangan in Soerabaja. Hij nam deel aan de Slag in de Javazee op 27 februari 1942 en werd krijgsgevangen genomen. De overlevenden kwamen terecht in Bandjermasin op Borneo. Van daar werden de ongeveer 1000 krijgsgevangenen op 4 maart 1942 met het hospitaalschip Op ten Noort 1 (Hikawa Maru en Tenno Maru) verscheept naar Makassar op Celebes. Daar werden de krijgsgevangenen geïnterneerd in het Infanteriekampement (van het KNIL) in het zuiden van Makassar, pal aan zee.

Op 14 oktober 1942 vertrok hij met de Asama Maru 1 met 500 Nederlanders en 300 Engelsen uit Makassar. Op 23 oktober 1942 kwam het schip aan in de haven van Nagasaki en de volgende dag gingen de krijgsgevangenen met landingsvaartuigen aan wal en kwamen aan in het krijgsgevangenkamp Fukuoka 2B. Dit kamp was een scheepswerf op het eilandje Koyagi Shima in de baai van Nagasaki. Hier moesten de mannen dwangarbeid verrichten in de scheepsbouw, de scheepsreparatie en bij de aanleg van een dok in een rotsformatie. Er waren veel ernstig gewonden door slechte veiligheidsmaatregelen. Hij werd uiteindelijk op 13 september 1945 bevrijd.

Na de oorlog is hij getrouwd met Josephine Adelheid (Dee) Chömpff. Ze kregen 2 kinderen.

Meer informatie

- [Soerabaijasch handelsblad » 02 jan 1940 - Art. 112 | Delpher](#)
- [Japanse interneringskaarten, Surname: Sluys | Nationaal Archief](#)
- [Antoon "Anton" van der Sluys \(1915-\) » Stamboom Köhler » Genealogie Online](#)
- [Antoon van der Van der Sluys \(1915 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)
- [japansekrijgsgevangenkampen.nl/Op ten Noort 1.htm](#)
- [Makassar \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka_2B.htm
[Kampen in Japan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst Fukuoka 2B.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst_Fukuoka_2B.htm)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Asama Maru 1.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Asama_Maru_1.htm)
[Slag in de Javazee - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.