

# Tjalling Ament



Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament is geboren op 29 november 1901 op Vlieland. Hij was de zoon van Hermanus Jan Ament en Tietje Petronella Bertha Pyttersen. Hij had twee zussen en twee broers. Hendrik Feite (1903) was één van zijn broers.

In 1920 waren in Sneek twee watertroepen actief. Tjalling Ament was de oprichter van de afdeling en betekende veel op het gebied van watersport. Hij was actief als vaandrig en schreef het verslag over de activiteiten van de padvinders in Sneek in De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders". Tjalling was ook actief als gewestelijk leider in Sneek. In maart 1923 verliet hij de groep en vertrok naar Alkmaar.

Zijn broertje Henk werd in april tot tweede vaandrig van troep II benoemd. Deze groep werd later een landgroep. Omdat Henk het druk had, stopte hij al na twee maanden. In maart 1923 werd hij vaandrig van de landtroep. Een half jaar later, in oktober, verliet hij de groep omdat hij naar Rotterdam vertrok.



Tjalling verhuisde in 1929 naar Nederlands-Indië. Hij trouwde op 11 april 1935 te Tjikadjang met Marie Emilie Anna Gonggrijp van der Sanden. Hij was onder administrateur op onderneming Giriawas in Tjikadjang. Na een jaar werd hier een dochter geboren. Het gezin verhuisde naar onderneming Miramare Garoet en daar werd in 1937 hun zoon Herman Rinia geboren.

Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm sergeant eerste klas bij de Genie. Hij was gelegerd in Tjimahi en werd op 8 maart 1942 werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java. Tjalling zat geïnterneerd in kamp LOG Bandung. 's Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van de stad. Het LOG was een jeugdgevangenis omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven. Begin 1942 werden hier krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 werden hier burgersmannen en oudere jongens geïnterneerd (mannenkamp), in april 1945 werden hier weer krijgsgevangenen ondergebracht. Waarschijnlijk waren de Japanners van plan de gehele groep over te brengen naar de Pakanbaroe-spoorweg. Het transport van deze Bandung-groep naar Sumatra ging niet door. Mogelijk kwam dit door gebrek aan scheepsruimte

收容所 Camp	爪哇 7月 6 日 14日	番 號 No.	爪哇 18878
姓 名 Name	TJALLING W. AMENT Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament	生 年 月 日 Date of Birth	1901-11-29
國 籍 Nationality	荷 蘭 Dutch	所 屬 部 隊 Unit	第 1 營 1st Battalion
附 屬 會 社 Bark	LET. SUP. PL. OF. DEPT. 第 1 營 第 1 隊	捕 獲 年 月 日 Date of Capture	1942-3-8
捕 獲 地 點 Place of Capture	BANDUNG	父 之 名 Father's Name	HENDRIKUS PYTTERSEN
父 之 名 Father's Name	HENDRIKUS PYTTERSEN	母 之 名 Mother's Name	PETRONELLA BERTHA
本 籍 地 Place of Origin	VLEIAND NEDERLAND	職 業 Occupation	UNIFORM ADMINISTRATOR
通 報 處 Destination or Report	INDONESIA	特 記 事 項 Remark	690

備 註 Other Information
1940 年 月 日 爪哇海軍航空隊第一分隊一級軍士
1940 年 月 日 聯合團軍訓練生

Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, betoond bij het zo plotseling overlijden van onze lieve man en vader  
**Tj. H. M. H. Ament,**  
betuigen wij hiermede onze oprechte dank  
Sneek, 6 okt. 1959  
Prins Hendrikkade 5  
M. E. A. Ament—Gonggrijp van der Sanden  
T. M. Ament  
H. R. Ament

nadat de Junyo Maru bij Padang was getorpedeerd en dus niet terugkeerde naar Batavia voor een tweede transport. In augustus 1945 werd hij bevrijd in kamp LOG Bandung.

Hij overleed op 16 augustus 1959 in Sneek. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Sneek.

Zijn broer Henk was in de jaren 50 weer actief bij Scouting in Sneek. Hij was in 1951 stuurman bij de Greate Pier-groep. Deze groep werd in 1936 opgericht.

Loodsen! Te huur: **Botter**, 42 vt., slaappl. voor 8 pers. Vraagprijs f100.— per week m. of z. schipper. Aanvragen bij H. J. **Ament**, Stuurman Greate Pier-groep, Leeuwarderweg 9, Sneek.

## Meer informatie

[Registratie Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament op 29 november 1901 te Vlieland »](#)

[Open Archieven](#)

[Overlijden Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament op 16 augustus 1959 te Sneek »](#)

[Open Archieven](#)

[Tjalling Hendrikus Michiel Hermanus Ament \(1901-1959\) » Stamboom van Hutten »](#)

[Genealogie Online](#)

[De locomotief » 07 maa 1929 - Art. 92 | Delpher](#)

[De locomotief » 13 apr 1935 - Art. 347 | Delpher](#)

[Bredasche courant » 20 feb 1936 - Art. 152 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 15 okt 1937 - Art. 96 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 08 okt 1959 - Art. 136 | Delpher](#)

[Tjalling Hendrikus Michiel Hormanus Ament \(locatie onbekend, 29 november 1901 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Java-kamp](#)

[LOG Bandoeng – namenlijst](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/LOG Bandoeng.htm](#)

[Overlijden Marie Emilie Anna Gonggrijp van der Sanden op 3 januari 1960 te Oudemirdum »](#)

[Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 4, 1920 » 1920-04 - Pag. 37 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 5, 1920 » 1920-05 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 6, 1920 » 1920-06 - Pag. 34 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 5, 19-03-1921 » 19 maa 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 6, 29-03-1923 » 29 maa 1923 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 19, 27-10-1923 » 27 okt 1923 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 7, 1951 » 1951-04 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Over Scouting - Scoutinggroep Greate Pier Sneek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.