

Tinco van Hylckama Vlieg



Tinco Epeus Andringa van Hylckama Vlieg is geboren op 8 augustus 1910 in Vlaardingen. Hij was de zoon van Lodewijk Hermanus Epeüs van Hylckama Vlieg en Catharina Elizabeth Egberta Vosbergen. Hij kwam uit een gezin met zes kinderen en één van zijn broers was Hugo (1912).

Het gezin verhuisde tussen 1918 en 1920 naar Leeuwarden. Ze gingen wonen in het pand 'Bouw Godvertrouwen' aan de Groningenstraatweg. Zijn vader was directeur gemeentewerken. Tinco zat op het gymnasium en was een knappe leerling.

Nadat de eerste padvindergroep in Leeuwarden, onder leiding van hopman Beekman, uiteenviel, besloot Eerke Landweer door te gaan. In 1926 vormde hij met een aantal vrienden de Otterpatrouille. Ze maakten de ouders enthousiast en vroegen Cees Wilkeshuis, een leraar en jongensboekenschrijver als akela. Gymnastiekleraar Hiemstra werd aangetrokken als hopman. Al snel kwamen er ook welpen, padvindster en kabouters bij en vlak daarna werd ook met waterpadvindsters begonnen. In april 1927 werd een propaganda avond gehouden en daarbij werd een groepsfoto gemaakt. Na 1930 zijn er geen vermeldingen meer van de groep. In 1929 ontstond vanuit de CJMV de Christelijke Burmaniagroep



Tinco en Hugo sloten zich als verkenners aan bij deze groep. Tinco was in 1927 patrouilleleider van de Meeuwenpatrouille. Hij gaf samen met twee medescouts het troepkrantje 'Plicht bovenal' uit.

In september 1927 nam Tinco afscheid van de groep omdat hij koloniale bosbouw ging studeren aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Hij behaalde het diploma in juni 1937 en werd ingenieur bij Staatsbosbeheer. In Wageningen ontstond al snel na de start van Scouting in Nederland de *Vereeniging voor Scoutswerk* in Wageningen. Later ontstonden twee groepen, de groene onder leiding van Hopman de Voogd en de paarse troep, onder

leiding van vaandrig Heeroma. Na zijn overlijden van Vaandrig Heeroma werden de troepen weer samengevoegd en naar hem vernoemd, de Heeromagroep. Toen hij in Wageningen studeerde, was Tinco actief als welpenleider bij groep 1, Heeromagroep, in Wageningen.

Na zijn studie verhuisde hij naar Nederlands-Indië en kwam terecht op Sumatra. In 1940 was Tinco lid van de wetenschappelijke afdeling van de Senembah maatschappij Amsterdam/Medan.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de Stadswacht in Medan. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam onder andere terecht in kamp Gloegoer. In Centraal-Atjeh moest een weg worden aangelegd tussen Takengon en Blang Kedjerèn, om voor het Japanse leger nog een verbinding te hebben tussen Noord- en Midden-Sumatra. De weg werd aangelegd door het binnenland. Blang Kedjerèn was het basiskamp, van waaruit de kampen langs de weg werden bevoorrad. Met de aanleg werd begonnen op 1 januari 1944 met behulp van romusha's. Romusha's waren inheemse arbeiders die aan slavernij grenzende omstandigheden voor de Japanse bezetter moesten werken. Op 16 maart 1944 gingen ook krijgsgevangenen aan het werk, die vanuit kamp Gloegoer kwamen. De weg was op 20 juli 1944 gereed. In oktober gingen de krijgsgevangenen naar het krijgsgevangenkamp Soengei Sengkol.



Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika, waar zijn naam werd veranderd in Van Hylckama. Tinco trouwde op 13 juni 1947 in Manhattan, New York. In TIME magazine van 15 december 1952 staat : *After being naturalized, Tinco Epeus Andringa Van Hylckama Vlieg, sometime of The Netherlands, got the court's permission to change his name to Tinco Epeus Andringa Van Hylckama.* Hij werd professor aan een Amerikaanse Universiteit.

Zijn broer Hugo ging bij de Marine en werd Luitenant ter Zee. Tijdens de oorlog voer hij op de koopvaardij. Hij liet juist het eerste deel van zijn achternaam vallen en ging door als Hugo Vlieg.

Tinco is in de Verenigde Staten overleden op 22 oktober 1991.

Meer informatie

[Tinco Epeus Andringa van Hylckama Vlieg \(1910-1991\) » Families Klein, Ree, de Breed en de Vries van Terschelling » Genealogie Online](#)
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 3, 1927 » 1927-03 - Pag. 37 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 6, 1927 » 1927-06 - Pag. 39 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 5, 1934 » 1934-05 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[BLANG KEDJEREN \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Naamlijst Atjeh party \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 18 februari 1984 | pagina 5 - Historisch Centrum Leeuwarden](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 9 juli 1983 | pagina 6 - Historisch Centrum Leeuwarden](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 24 september 1983 | pagina 4 - Historisch Centrum Leeuwarden](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.