

Theodorus Vermeer



Theodorus Johannes Vermeer is geboren op 18 september 1917 te Batavia, NOI. Hij was de zoon van Louis Theodoor Vermeer en Lucia Louisa Burgers.

Hij werd scoutsleiding bij de katholieke groep 29 in Batavia in 1937. Een jaar later ging hij naar Nederland waar hij adelborst bij de Marine werd.

Tijdens de oorlog was hij Luitenant-ter-zee der 3e klasse bij de Koninklijke Marine. Met de Hr. Ms. Tromp was hij betrokken bij de Slag in de Straat van Badoeng. De geallieerde marine voerde in de nacht van 19 op 20 februari 1942 aanvallen uit op de Japanse transportvloot en haar escorte van vier torpedobootjagers. In deze zeeslag wordt de torpedobootjager Hr. Ms. Piet Hein tot zinken gebracht en de lichte kruiser Hr. Ms. Tromp zwaar beschadigd. Drie Japanse torpedobootjagers worden beschadigd, maar geen van de transportschepen gaat verloren. Na het verlies van Nederlands-Indië week de Tromp uit naar Australië.

Vermeer werd voor zijn inzet tijdens de slag onderscheiden met een Bronzen Kruis.

Theodorus is overleden op 27 december 1993 in Armadale, Australië.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, april 1937

[Inschrijving Theodorus Johannes Vermeer in 1940 te Den Helder, provincie Noord-Holland \(Nederland\) » Open Archieven](#)

[Inschrijving Theodorus Johannes Vermeer & Theodorus Marinus Verheul & Hendricus Visser & Jelle Visser & Johannes Verhorst in 1940 » Open Archieven](#)

[Onderscheiding T.J. Vermeer op 2 september 1942 » Open Archieven](#)

[Vermeer, T.J. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Slag in de Straat Badoeng - Wikipedia](#)

[Hr.Ms. Tromp \(1938\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.