

Theodoor Fransz



Theodoor Arthur Marinus Fransz is geboren op 28 mei 1915 in Batavia, NOI. Hij was zoon van Henry Johannes Jacobus Fransz (1881-1958) en Marie Henriette Meeng (1887-1958).



Hij trouwde op 5 juli 1939 in Bandung met Ariane Louise Wilhelmina Bake (1913) en was hoofdonderwijzer van beroep. Op 28 mei 1940 werd in Semarang hun zoon Bernard Pieter (Peter) Fransz geboren.

Theodoor was in 1940 groepsleider en hopman van groep 2 in Djokjakarta.

Tijdens de mobilisatie was hij militie sergeant tweede klas bij de Infanterie in Mr. Cornelis. Hij werd op 8 maart 1942 krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.



Op 8 januari 1945 ging hij met de NN Maru 16 (soms aangeduid als OSK-ferry) met 958 krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. Deze groep wordt aangeduid als Java Party 25. Na drie dagen kwam dit schip aan in Singapore. De krijgsgevangenen werden overgebracht naar het River Valley Road-kamp. Hij ging met een groep van 500 gevangenen op 4 februari 1945 met de Haruyasa Maru naar Saigon.

Daar kwamen ze terecht in het Havenkamp bij Saigon. Op 18 februari 1945 ging hij met 1000 Engelse krijgsgevangenen en 500 Nederlanders naar kamp Long Than, ongeveer 30 km ten oosten van Saigon in Vietnam. Dit kamp lag in een rubberbos. Op 2 mei gaan de gevangenen lopend naar het station van Bien Hoa (28 km) en van daar per trein naar Lhing Khang. Hier lag een bestaand (Frans) vliegveld op 1400 meter hoogte, 30 km ten zuiden van de bergplaats Dalat. Het kamp lag in een harsbomen-bos, op 2 km van het vliegveld. Ze zaten hier bijna drie maand en moesten de landingsbaan van het vliegveld verlengen. Vanuit hier gingen ze naar het Hospitaalkamp. Dit was een leegstaande markthal, enkele straten verwijderd van het Havenkamp. Op 5 augustus gingen ze naar Phnom Penh.

Waar zijn vrouw en zoontje werden geïnterneerd is nog niet bekend.

Na de oorlog werd Theodoor groepsleider, hopman en akela bij Groep 1 (blauw) De Drie Stenen in Salatiga. Hij deed in oktober 1949 een verzoek aan de akela van de horde van de

Sint Jorishorpe (groen) om zijn zoon Bernard Peter over te schrijven. Zijn zoon was op 5 maart 1949 geïnstalleerd als welp.

Hij is overleden op 25 april 1994 in Utrecht.

Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 01 mei 1915 - Art. 164 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg \(quasarbooks.com\)](#)

[Theodoor Arthur Marinus Fransz \(locatie onbekend, 28 april 1915 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Theodoor Arthur Marines Fransz : genealogie per ernitykahle - Geneanet](#)

[Java Party 25 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/NN Maru 16.htm](#)



[Saigon Havenkamp](#)

[\(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Saigon Long Than \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Dalat \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Saigon Hospitaalkamp](#)

[\(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Theodoor Arthur Marinus Fransz - Ons Land](#)

[Ambtenarenkaart - Nationaal Archief](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 jul 1939 - Art. 115 | Delpher](#)

[Theodoor Arthur Marinus Fransz \(1915-\) » Stamboom van Hutten » Genealogie Online](#)

Logboek Sint Jorishorde 1949-1950 Salatiga, nr 605. Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.