

Theo van der Peyl



Theodoor Jan van der Peyl is geboren op 28 oktober 1907 in Goes. Hij was de zoon van Jan Cornelis van der Peyl en Maatje Kloosterman. Hij had twee broers, Cornelis Frans (1912) en Johan Jan (1918).

In Goes werd in de zomer van 1925 opnieuw gestart met padvindersactiviteiten. Langzaam maar zeker groeide de groep. In maart 1926 werd de Vereniging Zuid-Bevelandsche Padvinders opgericht. Ze konden gebruik maken van het clubhuis van hun voorgangers en Theo van der Peyl, secretaris, werkte met een aantal jongens hard om het op te knappen. In november 1926 werd het gebouw heropend. Theo zat op dat moment al in dienst. Ook zijn broer Cor was actief en werd in september 1927 geïnstalleerd als patrouilleleider bij de groep.

姓 Camp	瓜哇	番 No.	瓜哇
氏 Name	van der PEYL, Theodor Jan	生年月日 Date of Birth	1907.10.28
国籍 Nationality		番 No.	
階級 Rank	二等中尉 2nd Lt.	所属部隊 Unit	Stadsnacht, Batavia.
兵隊番号 Place of Capture		捕獲年月日 Date of Capture	昭和 10年 8月 11日
父の氏名 Father's Name	Jan Cornelis	母の氏名 Mother's Name	KLOOSTERMAN, Maatje
出身地 Place of Origin	Goes, Nederland.	職業 Occupation	分隊隊長
報告者 Thompson of Report	Merr. J. v.d. PEEL-DEJONGHE, Missionsjonge O., Batavia.	特記事項 Remarks	30562

備考欄 Other Information

昭和10年8月11日 聯合艦隊に引渡された

Hij vertrok naar Nederlands-Indië en werd in augustus 1927 aangesteld als kandidaat gezaghebber bij het binnenlands bestuur in de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo. Theo trouwde in 1937 met de handschoen met Janna Heijboer. Zij was op dat moment in Goes.

Hij was tijdens de mobilisatie reserve eerste luitenant bij de stadswacht in Batavia. Hij werd na de Japanse overgave krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kamp 10^e Bataljon. Deze kazerne lag in het centrum van Batavia, iets ten oosten van het stadscentrum. Het was gedurende de gehele Japanse bezetting een doorgangskamp voor krijgsgevangenen, die op transport gingen naar Sumatra, Singapore, Birma, Thailand, Indo-China en Japan.

Theo overleefde de oorlog en keerde terug naar Nederland. Daar was hij actief als directeur generaal voor Arbeidsvoorzieningen bij het Ministerie van Sociale Zaken. Hij was secretaris van het Nationaal Comité voor het zilveren jubileum van Koningin Juliana in 1973 en ontving hiervoor het Erekrus in de Huisorde van Oranje,

Hij werd grootofficier in de Orde van Leopold II van België en werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Theo overleed op 18 oktober 1993 in Den Haag.

Meer informatie

- [Theodoor Jan van der Peyl \(locatie onbekend, 28 oktober 1907 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
- [Theodoor Jan van der Peijl \(1907 - 1993\) - Genealogy](#)

[Cor van der Peijl - encyclopedie van zeeland](#)

[Onderscheidingen - Nationaal Archief](#)

[Interneringskaart - Nationaal Archief](#)

[Registratie Theodoor Jan van der Peijl op 18 oktober 1993 te Den Haag » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 13, 1927, no. 9, 1927 » 1927-09 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 9, 1928 » 1928-09 - Pag. 50 | Delpher](#)

[Ambtenaren kaart Nationaal Archief](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst LOG Bandoeng M-Z.htm](#)

[Java-kamp](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.