

Theo Perenboom



Theodorus Hendrikus Eugenius Perenboom is geboren op 21 mei 1918 in Magelang, NOI. Hij was de zoon van J. Th. M. Perenboom en Theodora. Zijn vader is voor de oorlog overleden.

Theo was actief scout bij de katholieke St. Sebastiaangroep in Poerworedjo. In januari 1935 kreeg hij op de naamdag van Sint Sebastiaan zijn eerste klas insigne uitgereikt. In oktober 1935 werden aan hem de geel groene koorden uitgereikt. Hij was toen senior patrouilleleider. Zijn broertje O. Perenboom kreeg samen met E. Dumasy op dat moment het eerste klas insigne uitgereikt. Ook zijn vader was actief bij deze Scoutinggroep. In 1932 was hij leiding tijdens een kampeerweekend.



Tijdens de mobilisatie was hij reserve vaandrig der infanterie en was gelegerd in Magelang. Zijn moeder woonde toen in Madioen. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Na de oorlog werd hij op 9 juli 1946 als 2^e luitenant der infanterie beëdigd. Hij trouwde met Geessien Johanna Adriana Aleida Vredevoogd. Op 24 mei 1948 wordt in Amsterdam dochter Sylvia Maria Perenboom geboren. Ze overlijdt op 11 oktober 1954 te Gemert

9 Juli werd de 2e luitenant der infanterie Th. E. H. Perenboom te Helvetia door den commandant van het Medan-bataljon beëdigd, aldus de L.V.D. De Bataljonscommandant, majoor Maris, hield een korte toespraak waarin hij wees op de beteekenis van den eed in het leven van een officier. Daarna richtte hij zich in het Maleisch tot den troep.

Theo overleed op 21 februari 2004 te Helmond.

Meer informatie

[De koerier » 30 jun 1932 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De koerier » 23 jan 1935 - Art. 24 | Delpher](#)

[De koerier » 17 okt 1935 - Art. 31 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Overlijden Sylvia Maria Perenboom in 1954 » Open Archieven](#)

[Overlijden Theodorus Eugenius Hendrikus Perenboom op 21 februari 2004 te Helmond » Open Archieven](#)

[Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Theodorus Eugenius Hendrikus Perenboom](#)

[Overlijden Sylvia Maria Perenboom op 11 oktober 1954 te Gemert » Open Archieven](#)

POERWOREDJO

Kampeeren in de Desa.

De Javaansche Verkennersclub „Sint Sebastiaan“ kampeerde 27, 28 en 29 Juni ll., onder leiding van een Eerw. Broeder en den heer **Perenboom** in de desa Kedoenggoebah, gelegen op ruim 200 M. in het gebergte rondom Poerworedjo. Door den pastoor van Poerworedjo werd aldaar de Heilige Mis gelezen, welke bijgewoond werd door een vijftigtal Katholieke Javanen, die allen ter heilige tafel naderden. Aanhoudende regens deden letterlijk vele plannen in het water vallen. Het kampvuur met een spannende vertelling door den heer H. Haans, Mulo-onderwijzer, slaagde evenwel uitstekend.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.