

# Theo Hauwert



Theodoor (Theo) Arnold Hauwert werd geboren op 13 april 1919 in Mr. Cornelis, NOI. Hij was de zoon van Albert Frederik Hauwert en Hendrika Francisca Micola.

Theo trouwde met Ida zur Buchen en werkte bij de N.I. Handelsbank in Bandung.

Aan de parochie van de Heilige Petruskerk in Bandung waren twee padvindersgroepen verbonden; Groep 8, St. Tarcisius Blauw en groep 25 St. Paulus Geel Zwart. De scouts spraken altijd over "geel-zwart" en "blauw". Beide groepen hadden pastoor Jan Berkhout (OSC) als aalmoezenier. Theo werd in 1941 scoutsleiding bij groep 8.

Tijdens de mobilisatie was hij militie sergeant eerste klas bij de Infanterie in Mr. Cornelis. Hij werd op 8 maart 1942 thuis in Bandung krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.

Na de oorlog werd in 1948 hun zoon geboren.

## Meer informatie

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3<sup>e</sup> jaargang 1940-1941

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Indische courant voor Nederland » 01 sep 1948 - Art. 62 |](#)

[Delpher](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.