

Rudi de Liser de Morsain



Ruud (Rudi) de Liser de Morsain is geboren op 12 november 1920 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van Jaap Roogeven en Ida Margot de Liser de Morsain (1898). Zijn moeder erkende hem met haar eigen achternaam. Ze is later gehuwd met Louis August Alex Marks (1884 Menado-1972 Middelburg). Louis werd al jong militair in 1907 en was adjudant onderofficier hoornblazer. Voor de oorlog woonden ze in Bandung.

Hij was in 1938 lid van Groep 9 van de Nederlands Indische Padvindere Vereniging (NIPV) in Bandung. Otto Stark was hopman en Neeltje Sielcken-Stroeve was bestuurslid bij deze groep.



Tijdens de mobilisatie was Rudi ingedeeld bij de Mil. Lucht. in Bandung. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij trouwde na de oorlog met Rosa Becking. Zij heeft de oorlog overleefd als buitenkampster.

Na de oorlog gingen ze naar Nederland. Ida Margot ging wonen in Middelburg. Rudi woonde in Delft. Zijn moeder Ida Margot de Liser de Morsain is overleden in 1968 in Middelburg. Rudi overleed in 1989.

Meer informatie

[View file | Nationaal Archief](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Weduwe van Indië: Marks de Liser de Morsain | Indisch4ever](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 12 november 1968 | pagina 4 - Krantenbank Zeeland](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.