



Hermanus Matheus Antonius (Romualdus) Bijlhout is geboren op 22 oktober 1898 in Waalwijk. Hij was de zoon van Jan Bijlhout en Bartha Maria Ficheroux.

Op zondag 17 augustus 1930 draagt hij als Pater fr. Romualdus Bijlhout, Carmeliet, zijn eerste plechtige Heilige Mis op in de in december 1926 ingewijde Rooms-Katholieke Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein in Amsterdam. Al op zondag 16 augustus 1931 moet hij afscheid nemen van zijn parochianen. Bijlhout is namelijk aangewezen voor de missie en vertrekt een week later richting Java. Pater Bijlhout komt in september 1931 aan in Tandjong Priok en heeft als missiegebied Oost-Java. Hij komt terecht in de Heilig Hartparochie te Malang. In het Soerabaijasch handelsblad van 15 juli 1935 wordt gemeld dat Pastoor Bijlhout sub-diaken is.

In Nederlands Indië was hij actief binnen Scouting. In De Katholieke Pers van november 1931 wordt gemeld dat hij *als leider en geestelijk adviseur der juist gestichte padvinderafdeling zal worden geïnstalleerd en bevestigd*. Een jaar later in maart 1932 wordt het nieuwe clubhuis van de Rooms Katholieke padvinderafdeling aan de Bromostraat in Malang feestelijk ingewijd door Monseigneur Van der Pas. In 1936 gaat hij kamperen met 10 scouts waarbij er malaria uitbreekt en 1 van de scouts komt te overleden. Begin 1937 bezoekt Pater Bijlhout, inmiddels adviseur van de Katholieke padvinderafdeling van Malang en inmiddels bekend als padvinderspecialist bij uitstek, met een paar Oost-Javaanse padvinderafdelingen het Eucharistisch congres te Manilla. In 1937 wordt hij assistent districtscommissaris voor de Rooms Katholieke scouts in het Apostolisch Vicariaat van Malang.



收容所 Camp	爪哇 爪哇	番 No. 號 爪哇 11154
姓名 Name	Bijlhout, H.M.A.	生年月日 Date of Birth
國籍 Nationality	蘭	所屬部隊 Unit
階級身分 Rank	Ber.Majoor Leger-almoezenier	捕獲年月日 Date of Capture
捕獲場所 Place of Capture	爪哇 Malang	母ノ名 Mother's Name
父ノ名 Father's Name	Jan	職業 Occupation
本籍地 Place of Origin	Nederland-Waalwijk	特記事項 Remark
通報先 Destination of Report	Monseigneur A. Albers Malang	pm 1065

In 1940 wordt Bijlhout als derde legeraalmoezenier benoemd, met als werkgebied Oost Java. Over zijn belevenissen in oorlogstijd en gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd is weinig bekend, maar hij overleefde ze in ieder geval beide.

Aan het eind van de oorlog in augustus 1945 was hij geïnterneerd in Kamp LOG in Bandung. 's Land-Opvoedings-

Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van Bandung, aan de Daendelsweg. Het LOG was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven. In de periode 18 juli 1942 tot 22 april 1944 was dit een burger-mannenkamp.

Op 14 juni 1954 viert Romualdus Bijlhout zijn 25-jarig priesterschap te Malang.  
Hij is overleden op 2 november 1978 te Zenderen op 80-jarige leeftijd.

### **Meer informatie**

[Geboorte Hermanus Matheus Antonius Bijlhout op 22 oktober 1898 » Open Archieven De Indische courant » 29 maa 1932 - Art. 150 | Delpher](#)

Het Indische Leidersblad, 1937

[Pater Bijlhout gaat naar de Oost | De Indische Buurt in Amsterdam Oost \(wordpress.com\)](#)

[De Gemeenschap Jaargang 8 · dbnl](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 16 januari 1936 | pagina 1 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Bidprentjes \(mputs.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.