

Roelof Naber



Roelof Naber is geboren op 6 januari 1907 in Zaltbommel, Hij was de zoon van Willem Hendrik Naber (1866) en Tetje Piek (1872). In 1921 woonde hij in Eindhoven. Hij had drie zussen.

In 1925 slaagde hij voor het eindexamen HBS in Eindhoven. Hij ging mijnbouw studeren aan de Technische Hoogeschool in Delft. Hij slaagde in juni 1929 voor het propaedeutisch examen mijningenieur en in 1932 voor het kandidaats examen.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Hij was lid van de Delftsche Zwervers tussen 1925 en 1927.



Hij werd per 1 januari 1929 benoemd als reserve personeel der landmacht tot tweede luitenant bij het 17e regiment Infanterie. In 1932 werd hij lid van het bestuur van de Mijnbouwkundige vereniging.

收寄所 Camp	姓名 Name	生年月日 Date of Birth	国籍 Nationality	所属部隊 Unit
籍貫身分 Bank	捕獲場所 Place of Capture	父ノ名 Father's Name	母ノ名 Mother's Name	職業 Occupation
本籍地 Place of Origin	送附先 Destination of Report	特記事項 Remark		

Roelof trouwde op 17 februari 1935 in Eindhoven met de Roemeense Ana Irma Gaşpar (1915). Ze vertrokken op 3 april met de Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië en gingen wonen in Garoet. Roelof werkte als exploitatie ingenieur bij de Bataafse petroleum Maatschappij (BPM).

Other Information

昭和2年5月22日東京收容所へ移管文書一併所
昭和2年7月1日才合所へ移送
昭和2年8月5日才合所へ移送
昭和2年8月5日才合所へ移送

昭和2年1月1日 送付先へ送付文書一併所
昭和2年1月1日 送付先へ送付文書一併所

Tijdens de mobilisatie was hij bij het Militaire Luchtvaart brandstoffenkantoor. Hij werd op 8 maart 1942 krijgsgevangen genomen in Garoet. Op 4 januari 1943 ging hij met de Harugiku Maru 1 met 992 Nederlandse krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. Ze waren afkomstig uit verschillende kampen op Java, o.a. het 10e Bataljon in Batavia. Deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 7, de zevende groep krijgsgevangenen van Java. De om-

standigheden aan boord waren redelijk. De bewaking was niet streng en eten was niet slecht. Na drie dagen kwam het schip aan in Singapore. Daar werden de krijgsgevangenen met vrachtauto's overgebracht naar het Changi-kamp. Met treintransporten gingen hij op 25 april 1943 naar Thailand om te werken aan de Birma-spoorweg.

Zijn vrouw werd geïnterneerd in kamp Tjihapit in Bandung.

Na de oorlog ging hij met zijn vrouw met het vliegtuig op 28 maart 1946 vanuit Batavia naar Amsterdam.

Meer informatie

[Geboorte Roelof Naber op 6 januari 1907 te Zaltbommel » Open Archieven](#)

[Registratie Gesina Naber & Roelof Naber & Willem Hendrik Naber & Trijntje Naber & Tetje Piek & Wilhelmina Naber in 1921 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[Huwelijk Ana Irma Gaspar & Roelof Naber & Maria Magdalena Gaspar & Joan Gaspar & Fetje Piek & Willem Hendrik Naber op 17 februari 1935 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[Roelof Naber \(locatie onbekend, 6 januari 1907 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Roelof Naber - Ons Land](#)

[De Nederlander » 09 jul 1925 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De Maasbode » 18 dec 1928 - Art. 51 | Delpher](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 24 jun 1929 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 18 jun 1932 - Art. 224 | Delpher](#)

[Delftsche courant » 18 jun 1932 - Art. 3 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 apr 1935 - Art. 182 | Delpher](#)

[Java Party 7](#)

[Harugiku Maru 1.htm](#)

[Naber - Ons Land](#)

[A.I. Naber-Gaspar - Ons Land](#)

[Naber-Gasper - Ons Land](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.