

Rikus Teunissen



Rikus Reinier Teunissen is geboren op 21 september 1914 in Weltevreden, NOI. Hij was de zoon van Karel Frederik Teunissen en Augustina Constance Polona Jüllens. Rikus trouwde met M.L. Teunissen. Vlak voor de oorlog woonden ze in Buitenzorg. Hij werkte bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).



In 1936 bestond de IEV groep 4 in Buitenzorg ongeveer 5 jaar. Ze werd met een meisjestak uitgebreid. Mej. Shields was akela van de welpen, samen met de assistent leiders Rikus Teunissen en Nono van der Meer Mohr. Hij ontving zijn erkenning als welpenleider in 1937.



IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm soldaat bij de Infanterie in Batavia. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in kamp Fukuoka 9b in Japan.



Hij trouwde op 21 september 1947 in Batavia met Miertje Stekkinger (1911-2007). Rikus is overleden op 4 februari 1989 in Nieuwegein.



Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 23 jun 1936 - Art. 27 | Delpher](#)

[Nakomelingen van \(stekkinger.info\)](#)

Het Indisch Leidersblad maart 1937

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Nakomelingen van \(stekkinger.info\)](#)

[Naamlijst Fukuoka 9B.htm](#)

[Arts in Krijgsgevangenschap: Fukuoka 9b | Blog Peter Flohr](#)

[Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia » 12 sep 1946 - Art. 39](#)

[| Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.