

Marinus (Rien) Schulte is geboren op 15 september 1912 in Kendangan, Borneo, NOI. Hij was de zoon van Frans Carel Anton Schulte en Josephine Christine Hansen.

Hij woonde in zijn jeugd in Arnhem en wordt in januari 1927 scout. Een half jaar later wordt hij in oktober als verkenners geïnstalleerd. In 1930 ontstond padvindersgroep De Veluwsche Verkenners als afsplitsing van de Velpsche Woudlopers, omdat de belangstelling voor Scouting te groot werd. Drie jaar later werd ook deze groep te groot en ging een afgesplitst deel onder de naam Zwervers verder met een troephuis op Zijpendaal. Rien wordt lid van de Veluwsche Verkenners. In juli 1935 werd bij de groep een voortrekkersstam opgericht, de Vikingstam, met Oubaas Viskil. Ook hier sluit Rien zich bij aan. Volgens het stamlogboek woonde hij toen aan de Nicolailaan 13.

Rien werd leerling aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam en verhuisde naar Amsterdam. Daar ging hij in 1932 op kamers aan de Van Breestraat 96. Hij sluit zich in december 1931 aan bij de Amsterdamse tak van de Nakota stam en wordt op 5 maart 1932 als voortrekker geïnstalleerd. In de zomer van 1932 neemt de stam deel aan het Nationaal kamp 1932. In Amsterdam was Ton Koot in 1930 begonnen met een stam. De



stam werd een combinatie van de voortrekkers van de 4<sup>e</sup> Amsterdamse groep Hendrick de Keyser (Grijs) en de 4<sup>e</sup> Hilversumse groep, Apachiogroep. Vanaf september 1931 werden er wekelijkse ploegavonden gehouden en maandelijks was er beurtelings een bijeenkomst o.l.v. Hopman Koot in Hilversum en Amsterdam.

Bij de opening van het verbouwde clubhuis van de groep in Amsterdam op 17 september 1932 waren er 9 stamleden. Er werd daarom tijdens de stambijeenkomst van 24 op 25 september besloten om een tweede ploeg op te richten. Chris Graamans en Kees van den Heuvel worden gekozen als ploegleiders. Eén van de ploegen werd de Ribbokploeg. Er werd ook gestemd over een nieuwe naam en er werd gekozen voor Nakotas. Nakotas betekent 'Vrienden' en komt van de Zwartvoet-indianen in Amerika. Het embleem wordt een brandend vuur met daaronder de stamnaam. Ton Koot werd Oubaas van de stam en kreeg zijn volmacht in 1932. Hij was op landelijk niveau actief bij Scouting betrokken en onder andere ook de redacteur van *De Huifkar*, het maandblad voor en door Nederlandse Voortrekkers.



Na de splitsing in twee ploegen worden Jo Jansen en Rien Schulte lid van de Amsterdamse ploeg. Ze komen vaak thuis bij elkaar en niet in het clubhuis. Rien werd ook welpenleider bij de 4e Amsterdamse groep Hendrick de Keyser (Grijs). Het was een actieve stam en in De



medescouts worden als dwangarbeider tewerkgesteld in het kader van de Arbeitseinsatz. Jo Onnekink ging in het verzet en belandde als Engelandvaarder in Groot Brittanie en vaandrig Garrit Memelink was actief in de Binnenlandse Strijdkrachten.

### **Meer informatie**

[Registratie M. Schulte op 15 september 1912 te » Open Archieven](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Java Party 14 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[NN Maru 16.htm](#)

[Haruyasa Maru.htm](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[De koerier » 09 maa 1939 - Art. 6 | Delpher](#)

[Indexen woningkaart \(archieff.amsterdam\)](#)

[Marinus Rien Schulte \(1912-1998\) » 1001 Stambomen en vele Hollandgänger van Johan Scholte » Genealogie Online](#)

[Marinus "Rien" Schulte \(1912-1998\) » Stamboom familie Kan » Genealogie Online](#)

Logboek Nakotas stam 1930-1940, incl Stamregister 1930-1937 (113) Scoutingmuseum Baarn

Logboek Nakotas stam dec 1932- sept 1935 door Rien Schulte en Jo Jansen (114) Scoutingmuseum Baarn

Nakotas Eereraadslogboek, Archief Reizend Scoutingmuseum

Logboek 'Van Indianenclub tot Voortrekkersstam' en Uit mijn VT tijd. Bert Gorissen

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.