

Renee de Bije



Renee Rodrigues de Bije is geboren op 26 november 1901 in Suriname. Hij was de zoon van Johannes de Bije en Miranda Carolina. Renee trouwde op 26 april 1922 in Suriname met Wilhelmina Charlotte Johanna Severing (1905 – 1952). Ze kregen in Suriname 2 kinderen. Op een gegeven moment verhuisden ze naar Nederlands Indië.

In 1933 werd hij vaandrig bij de katholieke Sint Sebastiaangroep in Poerworedjo, NOI. Hij volgde vaandrig van Santen op, die met verlof naar Nederland ging. Een jaar later werd er een groot kampvuur gehouden in de tuin van de vaandrig.

Tijdens de mobilisatie was hij Fuselier bij de Landstorm. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in kampen in Japan.

Na de oorlog keerde hij via Nederland weer naar Suriname terug, waar hij als leraar wiskunde op de Hendrik- en Calorschool gewerkt heeft, en menig leerling van hem herinnert zich nog hoe hij de stelling van Pythagoras dansend uitlegde. Hij was een echte levensgenieter die iedere zaterdagavond feestelijk het feit herdacht dat hij levend uit de oorlog teruggekomen was. Bovendien was hij een zeer verdienstelijk amateur goochelaar die menig feestje met zijn aanwezigheid luister bijzette. Zijn vrouw overleed in 1952 in Suriname en Renee hertrouwde.



Renee overleed op 12 november 1970.

Meer informatie

[De West » 10 jun 1927 - Art. 19 | Delpher](#)

[De koerier » 07 nov 1933 - Art. 7 | Delpher](#)

[De koerier » 23 nov 1934 - Art. 12 | Delpher](#)

[De koerier » 23 jan 1935 - Art. 24 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[STAMB1 \(johndebye.com\)](#)

[De Surinamer : nieuws- en advertentieblad » 17 mei 1955 - Art. 46 | Delpher](#)

[De Surinamer : nieuws- en advertentieblad » 19 feb 1952 - Art. 53 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.