

Pieter Platteel



Pieter Johannes Platteel is geboren in Utrecht op 14 augustus 1911. Hij werd geboren als zoon van een medewerker bij de NS.

Pieter was actief bij scouting, hij volgde de hbs, werd opgeleid voor de Indische bestuursdienst en promoveerde op 27 november 1936 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was gehuwd met Margaretha Laseur. Ze kregen twee zoons.

Vanaf 1937 werkte hij als bestuursambtenaar in Nederlands-Indië, eerst in Purwokerto, daarna te Bandung en vervolgens in de residentie Bali en Lombok. Tijdens zijn periode te Bandung was hij opgeleid tot reserveofficier bij het KNIL.

Toen Nederlands-Indië in 1942 werd aangevallen door Japan was hij adjudant te Bali. Platteel werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd, o.a. in een kamp in Malang op Java. Op een gegeven moment werd hij overgebracht naar een kamp op Ambon bij Laha. Vlak bij Laha lag een groep kamponghuisjes, omringd door prikkeldraad. Laha lag schuin tegenover Ambonstad aan de overzijde van de Baai van Ambon. Het kamp diende in 1944 als provisorisch evacuatiekamp, cq doorgangskamp voor evacuatietransporten, die vanuit Ambonstad werden georganiseerd om de krijgsgevangenen weer terug naar Java te kunnen brengen. In 1944 was luitenant P.J. Plateel kampleiding in Laha.



Op 16 augustus 1945 vertrokken drie Makassaarse zeilprauwen met de laatste 150 krijgsgevangenen van Moena naar Celebes; onder leiding van luitenant De Haan (met assistentie van luitenant Platteel en de artsen Buning en Engelen). De krijgsgevangenen waren afkomstig uit de werkkampen op de Molukken en Flores, maar waren bij evacuatie naar Java blijven steken in het Raha-kamp op Moena. Ze bereikten Badjo aan de oostkust van Celebes en gingen van daar naar Makassar. Ze werden ondergebracht in het vroegere kampement van de Marine, het zogenaamde Mariso-kamp. Bij aankomst vernamen de mannen pas, dat de oorlog inmiddels was afgelopen.

Hij werd uit krijgsgevangenschap bevrijd in augustus 1945 en een maand later overgebracht naar Australië, waar hij enkele maanden werkte bij de Netherlands Indies Civil Administration. Zijn vrouw werd met haar twee zoons geïnterneerd in kamp Lampersari. Dit kamp bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van Semarang.

Hij vervulde na de oorlog diverse bestuursfuncties en keerde na de soevereiniteitsoverdracht terug naar Nederland. Per 1 mei 1958 werd hij benoemd tot gouverneur van Nederlands-

Nieuw-Guinea, met als standplaats Hollandia. Nederlands Nieuw Guinea is na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 een overzees gebiedsdeel van Nederland tot 1962. Scouting werd in Nieuw Guinea geïntroduceerd door onderwijzers, missionarissen en zendelingen uit Nederland die voor hun werk naar Nieuw Guinea waren gekomen. De beweging is in 1950 opgericht met slechts een paar groepen een paar dozijn voornamelijk Nederlandse jongens, maar groeide snel tot bijna honderd groepen. In 1962 waren er ongeveer 3000 leden waarvan zowat 500 meisjes.

Eén van de oprichters was oubaas Herscheidt, andere namen van leiders die hun energie en vrije tijd gaven zijn de oubazen Steffens, Dröse, Cramm en hopman van Herwaarden. In 1959 werd een Gouden Jacobsstaf uitgereikt aan Ruddy Cramm en een zilveren aan Dirk Tarenskeen. In 1960 wordt het 10 jarig bestaan gevierd o.l.v. Districtscommissaris Oubaas Paulus. Leonard Herscheidt, F.J. Palenewen, F.J. Siahaya, J.M. Sorentou en R.C. Paulus ontvingen een Gouden Jacobsstaf voor hun inzet voor de beweging. De gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea, Pieter Platteel, zelf oud scout, werd beschermheer van de Nieuw Guinea scouts. In 1962 moest Nederland onder grote internationale druk afstand doen van Nieuw Guinea. De scouts werden ondergebracht in de Indonesische organisatie. Op 28 september 1962 verliet Platteel Nieuw-Guinea. Zijn bestuurstaak werd overgenomen door de Verenigde Naties. Terug in Nederland werd Platteel op 16 december van datzelfde jaar burgemeester van Ede. Vanaf mei 1968 werd hij burgemeester van Hilversum. Per 1 september 1976 ging hij met pensioen.

Hij overleed in Hilversum op 19 augustus 1978.

Meer informatie

[Pieter Platteel - Wikipedia](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[1 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Platteel, Pieter Johannes \(1911-1978\) \(knaaw.nl\)](#)

[2.21.215 Inventaris van de archieven van P.J. Platteel \[levensjaren 1911-1978\] en enige](#)

[Verwanten. \(1901\) 1911-1977; C. van Twist, Boekhouder van het Soldijcomptoir van de](#)

[Verenigde Oost-Indische Compagnie, \(1517\) 1785-1800 \(1937\) | Nationaal Archief](#)

[Enkele aspecten van de scouting op Nederlands Nieuw-Guinea 1950-1962 - Nationaal](#)

[Scouting Museum](#)

[Praw 22+23+24.htm](#)

[Laha \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.