

Pieter Delgorge



Pieter Delgorge is geboren op 16 februari 1913 in Pematang Siantar, NOI. Hij is de zoon van Johann Hubertus Delgorge en Magritha Beitsma. Hij had een broertje Johann Hubertus (1915) en een zusje Alice (1919). Het gezin verhuisde in 1928 van Batavia naar Den Haag.

In september 1931 werd Pieter vaandrig (scoutsleiding) van groep 12 Thorbeckegroep in Den Haag. Zijn broertje werd in 1934 ook vaandrig. Beide broers stopten in de zomer van 1936. Zijn vader werd in 1931 districtscommissaris van het nieuw gevormde district Leiden. Groep 12 in Den Haag werd opgericht in 1927. De beschermvrouwe was douaire F.H. Thorbecke, geboren barones C.L.J.M. Cats de Raet en zij gaf toestemming voor het gebruik van de naam Thorbeckegroep. De groep sloot zich aan bij de NCVP.

Pieter ging studeren aan de Technische Hoogeschool in Delft. In 1933 slaagde hij voor het propedeutisch examen voor civiel ingenieur en in juli 1936 voor het kandidaatsexamen en in 1938 studeerde hij af als civiel ingenieur.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Advindiers, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Pieter was in 1932/1933 lid van de Delftsche Zwervers en woonde toen op Antonie Duijckstraat 120 in Den Haag.



Pieter trouwde op 4 april 1939 in Den Haag met Christina Maria (Tineke) Verhorst. Ze vertrokken naar Batavia (Jakarta) en kregen twee kinderen.

Tijdens de mobilisatie was hij militie sergeant bij de stadswacht in Batavia. Na de Japanse inval wordt hij krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Op 16 september 1944 gaat hij met de Junyo Maru met 2300 krijgsgevangenen uit Batavia richting Padang op de westkust van Sumatra, met eindbestemming de Sumatra-spoorweg (Midden-Sumatra). Deze groep krijgsgevangenen bestond uit 1600 uit het 10e Bataljon-kamp en 700 uit het Kampong Makassar-kamp. Dit transport werd aangeduid als Java Party 23, het 23ste transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Er waren ook (ongeveer) 4200 Javaanse romusha's aan boord. Het totaal aantal gevangenen, bij vertrek aan boord, bedroeg dus ongeveer 6500. Op 18 september 1944 werd het schip getroffen door twee torpedo's van HMS Tradewind, één in het voorschip en één in het achterschip, voor de westkust van Sumatra (15 zeemijlen uit de

収容所 Camp	爪哇 1940年7月29日	番 号 No.	爪哇 95568
姓 名 Name	DELGORGE, Pieter.	生 年 月 日 Date of Birth	1913.2.16.
國 籍 Nationality	蘭	所 屬 部 隊 Unit	No. 205113 Stadswech Batavia.
階 級 Rank	中 士 Mtl. Sgt. 陸軍 3 曹	捕 獲 年 月 日 Date of Capture	昭和 19 年 7 月 29 日
捕 獲 地 点 Place of Capture	爪哇	父 親 名 Father's Name	Johann, Hubertus.
母 親 名 Mother's Name	Beitsma, Magrietha.	本 籍 地 Place of Origin	Panangkajene, Sumatra.
職 業 Occupation	陸 軍 陸軍 3 曹	備 考 事 項 Remark	Pers. 9771
通 報 先 Destination of Report	爪哇, DELGORGE Batavia 陸軍 3 曹, Djakarta.		

補 注 其 他 情 報 Other Informations
19. 9. 1946. 爪哇 陸軍 3 曹 爪哇 陸軍 3 曹
昭和 20 年 10 月 15 日 及び 昭和 20 年 12 月 1 日 及び 2 日 パカムボロに於て聯合國軍に引渡す

kust van Benkoelen). Na ongeveer 20 minuten zonk het schip. Hierbij verdronken 1626 krijgsgevangenen en ongeveer 4000 romusha's, totaal ongeveer 5626 gevangenen.

Na de torpedering werden 674 krijgsgevangenen en (ongeveer) 200 roumusha's opgepikt door Japanse schepen. Zij werden ondergebracht in de Gevangenis van Padang. Piet was één van deze gevangenen. Een paar dagen na aankomst in Padang werden de krijgsgevangenen in groepen overgebracht naar de Sumatra-spoorweg, eerst per trein naar Pajamkoemboe en vervolgens per vrachtauto naar Pakan Baroe, Kamp 3.

Na de oorlog vertrok het gezin met de Weltevreden op 27 april 1946 vanuit Tandjong Priok naar Rotterdam. Ze woonden een tijdje op de

Spiegelburghlaan 39 te Aerdenhout. Het huwelijk met Tineke wordt ontbonden. Later hertrouwde hij met Wies Verscheyden.

Hij overleed in Santpoort op 5 februari 1991.

Meer informatie

[Registratie Johann Hubertus Delgorge & Magrietha Beitsma & Pieter Delgorge & Johann Hubertus Delgorge & Alice Delgorge in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Pieter Delgorge \(locatie onbekend, 16 februari 1913 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Pieter Delgorge - Ons Land](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Junyo Maru.htm](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 11 okt 1933 - Art. 37 | Delpher](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 01 jul 1936 - Art. 43 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 19 okt 1935 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 30 jun 1938 - Art. 89 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 8, 1931 » 1931-09 - Pag. 7 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 4, 1931 » 1931-04 - Pag. 31 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 5, 1931 » 1931-05 - Pag. 44 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 6, 1931 » 1931-06 - Pag. 41 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 18, 1932, no. 6, 1932 » 1932-06 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 6, 1934 » 1934-06 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](http://Scoutpedia.nl)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.