

# Petrus van Holstein



Petrus Simon Leonardus van Holstein is geboren op 8 augustus 1898 in Den Haag. Hij was de zoon van Jacobus Marinus van Holstein en Maria Theresia Derichs. Hij had twee oudere zussen. Petrus trouwde in 1919 in Amersfoort met Hendrika van Boeijen. Na hun huwelijk vertrokken ze naar Nederlands Indië en kregen daar drie kinderen, Willy (1916), Mary (1922) en Petrus (1924). Hij was KNIL militair.

In 1934 ging het gezin voor verlof naar Nederland. In 1937 vond in Koetaradja een installatie bij de IEV-afdeling van het NIPV plaats. Eerder dat jaar waren Hopman en groepsleider Petrus van Holstein, assistent verkennerleider, Richared Guldenaar, Akela Julius Abels en assistent welpenleidster Bertha Abels-Stins erkend als leiding. IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In

augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

**PERSONALIA.**  
De heer P. Holstein, onderluitenant-magazijnmeester van het garnizoenskleedingmagazijn te Salatiga, is overgeplaatst naar Soerabaja, waar hij zal worden belast met het beheer van het gewestelijk kleedingmagazijn. De heer Holstein was secretaris van den Salatigaschen Tennisbond en voorzitter van de onderofficiers-kegelclub „Ons Genoegen”. Vooral de schaakclub verliest in den heer Holstein een ijverig lid.

Eind 1937 verliet van Holstein de groep omdat hij naar Salatiga werd overgeplaatst. Daar was hij onderluitenant magazijnmeester van het garnizoenskleedingmagazijn in Salatiga. Zijn dochter Willy was daar padvindster en aanwezig bij de aankomst van de Trekkende Vlag. In Salatiga was hij actief bij de Tennisbond en de

officiers-kegelclub. Twee jaar later werd hij overgeplaatst naar Soerabaja.

Tijdens de mobilisatie was hij 2e luitenant en beheerder van het kledingmagazijn. Hij was ingedeeld bij de intendance, 3e Divisie in Soerabaja. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in Java Main Camp bij Batavia. Zijn vrouw en twee dochters kwamen terecht in kamp Ambarawa 9.

Het gezin emigreerde na de oorlog naar Australië.

## Meer informatie

[Registratie Petrus Simon Leonardus van Holstein op 21 augustus 1898 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Petrus Simon Leonardus Holstein & Jacobus Marinus Holstein & Maria Theresia Derichs & Hendrika van](#)

氏名 Camp	小姓 Simon Leonardus	階級 No.	爪哇 2612 1937-8-21
姓 Name	Simon Leonardus	生年月日 Date of Birth	1898-8-8
職 Soldier	小姓	所属部隊 Unit	intendance, 3rd Divis Soerabaja.
階級 Rank	小姓	捕獲年月日 Date of Capture	1937年8月9日
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	母国 Mother's Place	Netherlands
父名 Father's Name	Jacobus Marinus	職業 Occupation	Magazijnmeester Dokter, Bandung.
本籍地 Place of Origin	Nederlands; Den Haag	報告事項 Remark	P 72836
通報先 Destination of Report	Navr. Holstein van Soegen, Australië		

15876

備考欄 Other Information

昭和12年10月27日 移住(爪哇) 爪哇

[Boeijen & Cornelis van Boeijen & Willempje van Beek op 12 november 1919 te Amersfoort, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[De avondpost » 01 nov 1919 - Art. 33 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 13 jul 1934 - Art. 123 | Delpher](#)

[De koerier » 06 maa 1935 - Art. 42 | Delpher](#)

[Deli courant » 20 jul 1937 - Art. 12 | Delpher](#)

[Registratie Petrus Simon Leonardus Holstein \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)

Het Indische Leidersblad, mei 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Holstein | Nationaal Archief](#)

[Stamboom Holstein - Stamboomonderzoek \(drijber.info\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[De locomotief » 29 nov 1938 - Art. 218 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 23 feb 1938 - Art. 112 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.