

Paul Schlette



Paul Emile Schlette is geboren 17 maart 1900 in Padang, NOI. Hij was een zoon van F.K. Schlette en Emelia C.A. Smit. Zijn moeder overleed toen hij 8 jaar oud was. Paul trouwde in 1924 met S.G.M. Ungerer.



Hij was ambtenaar bij het departement van Economische zaken.

In 1939 was hij oubaas van de IEV groep 23 van het NIPV in Batavia.



Tijdens de mobilisatie was hij landstroomsoldaat 2^e klas bij de Infanterie bij het 1^e Landstorm Bataljon in Batavia. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd.

Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 26 maa 1900 - Art. 64 |](#)

[Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 26 nov 1908 - Art. 28 |](#)

[Delpher](#)

[De locomotief » 16 mei 1925 - Art. 36 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië »](#)

[16 jul 1934 - Art. 106 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Registratie S.G.M. Schlette - Ungerer \(in het jaar](#)

[1836-1936\) » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.