

# Paul Kruijne



Paul Kruijne is geboren op 30 oktober 1917 in Amsterdam. Hij was de zoon van Bernardus Laurens Kruijne (1857-1936) en Elisabeth Cornelia van Ham (1891 -1965).

Paul verhuisde in 1923 met zijn ouders naar Hilversum. Na de HBS werd hij beursbediende.

In 1919 werd in de regio 't Gooi de Hilversumsche Watergroep opgericht. Het is de oudste, nog bestaande, zeeverkennergroep van Nederland. De groep kreeg nummer 2. In 1921 werd voor de groep een clubhuis in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd, naar ontwerp van de architect J. van Laren. Het pand ligt op de hoek van de Schuttersweg en de Sterrelaan. William Timperley werd in 1927 schipper van de groep en maakte de groep populair. De vader van Paul was in 1934 penningmeester bij Stichting de Hilversumsche Watertroep. Hij overleed in 1936. Paul werd welpenleider en stopte in december 1937.

Hij was vlak daarvoor met zijn moeder verhuisd naar Haarlem, Een jaar later, in december 1938, ging hij naar Palembang in Nederlands-Indië. Hij werd eerste luitenant vliegenier bij het 18<sup>e</sup> squadron van de Militaire Luchtvaart van het KNIL. Hij wist voor de capitulatie op Japan te ontkomen. Op 21 mei 1943 voerde hij met zijn vliegtuig (N5-147) een aanval uit op Saumlaki op de Tanimbar-eilanden. Hij werd neergeschoten boven de Arafurazee en kreeg een zeemansgraf.

Hij wordt herdacht op het 'Gedenkteken Luchtvaardenden' in Soest. Het gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis aan alle Nederlandse militairen van de militaire luchtvaart die door oorlogshandelingen of ongeval in hun luchtvaartuig omgekomen zijn als direct gevolg van de uitvoering van hun dienstopdracht in de periode 1913 tot heden.

In 1948 werd de naam van zijn groep veranderd in Zuiderkruisgroep.

## Meer informatie

[Waakt; orgaan der Padvindere Vereeniging Nederland, 1934, 1934 » 1934-01 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvindere Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 11, 1937 » 1937-12 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Paul Kruijne | Oorlogsgravenstichting](#)

[Paul Kruijne | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Inschrijving Paul Kruijne & Jannes Kronenberg & Menzo Kuipers & Johannes Krumpelman & Pieter van de Kuinder in 1937 » Open Archieven](#)

[Slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid Oost Azië. Website over omgekomen Knil militairen in Japan, ZO-Azie tijdens Wereldoorlog 2 WOII - Herinneringsmonument in Mizumaki - Squadron 18 Neij](#)

[Soesterberg, 'Gedenkteken Luchtvaardigen' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)  
[Oudbruin 3.0 | Groep | Zuiderkruis](#)  
[Home NL | Kinderen van het 18e sqn](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.