

Nicolaas (Nico) Johannes Antonius van Hulst is geboren op 15 januari 1914 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van Gijsbertus Wilhelmus en Cornelia van Hulst. Hij was getrouwd met Pauline Louise Henriette van Doornum (11 april 1911, Bandung).

In 1937 was hij Akela bij de Scoutinggroep in Djember.



Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de bergartillerie. Tijdens de Japanse bezetting was hij als krijgsgevangene geïnterneerd in kampen op Java. Hij vertrok op 9 februari 1943 met de NN Maru 5 met 650 Nederlandse krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. Dit transport werd aangeduid als Java Party 14, het 14e krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok.

Na vier dagen kwam het schip aan in Singapore. De krijgsgevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp. Een deel van deze krijgsgevangenen werd later met treintransporten overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birmaspoorweg. Nico ging op 3 juni 1944 met de Kokusei Maru met 456 krijgsgevangenen uit Singapore naar Japan. Het schip vervoerde ook een lading bauxiet. Het transport vond plaats in een konvooi

van totaal 12 schepen (waaronder 3 andere schepen met krijgsgevangenen: Hiyoki Maru, Hozan Maru en Miyo Maru). Deze krijgsgevangenen behoorden tot de Japan Party 1. Op 6 juni werd het konvooi aangevallen door de Raton, waarbij een escorteschip tot zinken werd gebracht. De Kokusei Maru werd niet getroffen. Op 11 juni 1944 werd Manila bereikt en van hier ging de reis naar Takao (Formosa). Onderweg kwam het konvooi in een tyfoon terecht, maar de Kokusei Maru raakte niet beschadigd. Van Formosa ging de reis naar Japan. Op 24 juni werd het konvooi vlak voor de kust van Nagasaki aangevallen door de Tang, maar ook hier wist de Kokusei Maru te ontkomen. Vanuit Nagasaki werden de gevangenen naar verschillende kampen overgebracht.

Nico kwam terecht in kamp Fukuoka 6B. Ze moesten daar onder andere werken in de kolenmijn van Takamatsu Coal Mining Co. Op 12 september 1945 werden ze, na de bevrijding, geëvacueerd. Nico overleefde de oorlog.

Hij is overleden op 13 augustus 1979 in Nijmegen.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad juni 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Hulst | Nationaal Archief](#)

[Nicolaas Johannes Antonius van Hulst \(1914-1979\) » Stamboom Van Hulst » Genealogie Online](#)

[Pauline Louise Henriette van Doornum » Afscheid Online](#)

[Java Party 14](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/NN Maru 5.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/NN_Maru_5.htm)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kokusei Maru.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kokusei_Maru.htm)

[Fukuoka 6-register](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka 6B.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka_6B.htm)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.