

Michael Beaudoux



Michael Johannes Beaudoux is geboren op 25 januari 1900 in Rotterdam. Hij was de zoon van Michiel Arnoldus Beaudoux en Henrica Nijs.

In 1919 nam hij dienst en werd voor zeven jaar verbonden aan de Koloniale troepen als soldaat. Hij trouwde op 12 augustus 1922 in Nijmegen met Martha Petronella Vaes (1900). In oktober ging het pasgetrouwde stel weer naar Nederlands Indië. Een jaar later werd in Sintang hun dochter Josephina Louisa geboren.

In 1939 verbond hij zich opnieuw voor een periode van vijf jaar voor de Overzeeschen Militaire dienst, zowel in als buiten Europa. Na een verlof in Nederland vertrok hij in september met de MS Oranje naar Batavia.

Hij werd gelegerd in Bandung en was daar in mei 1941 hopman van groep 14.

Tijdens de mobilisatie was hij foerier bij de Infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kamp 4^e en 9e Bataljon in Tjimahi. De Japanner besloten in 1943 nieuwe vliegvelden aan te leggen en versterkingen te bouwen op de Molukken nadat de geallieerden een aantal eiland en gebieden veroverd hadden. Op 12 april 1943 werden de krijgsgevangenen die geïnterneerd waren in de voormalige KNIL kazernes van het 4^e en 9e Bataljon Infanterie in Tjimahi via Batavia per trein op transport gesteld naar Soerabaja. Daar kwamen ze terecht in het voormalige Jaarbeursterrein, dat als interneringskamp was ingericht. De situatie in dit kamp was bijzonder slecht. Na een paar dagen gingen de krijgsgevangenen naar de haven Tandjong Perak en werden ingescheept in verschillende schepen om naar het eiland Flores te gaan. Deze transporten werden later "Molukcentransport" genoemd.

收發部 Camp	姓名 Name	番號 No.
姓 Name	生年月日 Date of Birth	兵隊號碼 In. No.
國籍 Nationality	職稱 Rank	兵隊號碼 In. No.
捕獲場所 Place of Capture	職稱 Rank	兵隊號碼 In. No.
父ノ名 Father's Name	母ノ名 Mother's Name	職 Occupation
本籍地 Place of Origin	特記事項 Remarks	
捕獲報告 Report		

補修済

78502

死亡打電済

其他情報 Other Information
昭和18年6月20日死亡 (JA 100 P. 118)
昭和17年1月2日 発病
死亡場所 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高
死亡場所 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高 7012高

Ze kwamen begin mei 1943 aan en moesten zelf hun schepen uitladen. Ze werden naar een terrein met klapperbomen (Kokospalmen) gebracht en kregen opdracht om meteen te beginnen hun eigen kampen te bouwen. Er werden drie kampen ingericht: Blom kamp, Reijers kamp en Wulff kamp. De huizen in de kampen waren van lokaal materiaal gemaakt, zoals bamboe met een dakbedekking van Atap-bladeren. Ze werden in Maoemere onder onmenselijke omstandigheden gedwongen om vliegvelden en wegen aan te leggen. Als gevolg van gebrek aan goede medische verzorging, tropische ziekten, slechte voeding en door uitputting, overleden er in de periode 1943-1944 op Flores 380 Nederlanders. Michaël werd ernstig ziek en hij werd naar het 'Wulff-kamp' overgebracht, waar hij op 30 juni 1943

overleed. Hij werd in eerste instantie begraven op Maumere POW Cemetery op Flores. Later werd hij herbegraven op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung.

Na de oorlog ontving hij in 2020 postuum het Mobilisatie-oorlogskruis.

Meer informatie

[Geboorte Michael Johannes Beaudoux op 25 januari 1900 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Huwelijk Michaël Johannes Beaudoux & Michael Arnoldus Beaudoux & Henrica Nijs & Martha Petronella Vaes & Josephus Antonius Vaes & Waiem op 12 augustus 1922 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[Registratie Michael Johannes Beaudoux \(in het jaar 1815-1949\) » Open Archieven](#)

[Registratie Michael Johannes Beaudoux \(in het jaar 1815-1949\) » Open Archieven](#)

RK Leidersblad 1941

[Michaël Johannes Beaudoux | Oorlogsgravenstichting](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Huwelijk Gerrit Adrianus Velterop & Wilhelmus Velterop & Johanna Cornelia van Galen & Josephina Louisa Beaudoux & Michael Johannes Beaudoux & Martha Petronella Vaes op 9 november 1946 te Nijmegen » Open Archieven](#)

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Flores.htm



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.