

Max Martherus



Maximilliaan (Max) Avith Galestan Martherus is geboren op 19 december 1907 in Buitenzorg, NOI. Hij was de zoon van Avith en Bertha Louise Martherus. Max was leraar.

Vanaf 1928 was hij verbonden aan de Chinese school in Grissee, tegenwoordig een voorstad van Soerabaja. Dhr. Th. Min was het hoofd van de school. Max was hopman van de Scoutinggroep die aan de Chinese school verbonden was. Mej. Siem was hier hoppie van de padvindsters. Bijna alle leerlingen waren lid van Scouting. Ze hadden de beschikking over een groot stuk braakliggend terrein. De groep had zelf blokhutten gebouwd, een keuken en een loods. In 1936 maakte de groep een trektocht met de oudste leden naar Bali.

In 1935 nam hij afscheid. Na zijn verlof naar Nederland werd hij hoofdonderwijzer aan de Hollands Chinese school in Pati.

In januari 1937 werd Max benoemd als scoutsleiding en Oubaas in Pati. In 1939 werd hij hoofd van de school in Glenmore bij Kalibaru ten oosten van Djember op Oost Java. Na zijn verhuizing naar plantage Glenmore trad hij in 1939 op als districtscommissaris van district Oosthoek en bleef dit tot aan de oorlog.

收發所 Over	爪哇 馬末 Batavia 171	寄 號 No.	爪哇 171
姓 名 Name	Martherus M.A.G.	生 年 月 日 Date of Birth	1907-12-19
國 籍 Nationality	荷 蘭 Dutch	寄 籍 部 隊 Unit	216 Batv. Landstorm
前 身 份 Rank	Soldier 2e class 二等一等兵	領 隊 年 日 Date of Capture	昭和 17 年 5 月 11 日 1942-05-11
領 隊 姓 名 Platoon Captain	爪哇 SVELL	母 親 名 稱 Mother's Name	Bertha Louise
父 名 稱 Father's Name	Maximilian	職 業 Occupation	小學 教 師 Primary School Teacher
本 籍 地 Place of Origin	Buitenzorg N.I.	備 註 事 項 Remarks	
備 註 事 項 Remarks	M.A. Martherus Singapore		

附 註 事 項 Other Information

昭和 17 年 5 月 11 日 爪哇 (JA 171 P 17)
昭和 17 年 5 月 11 日 爪哇 (JA 171 P 17)
昭和 17 年 5 月 11 日 爪哇 (JA 171 P 17)
昭和 17 年 5 月 11 日 爪哇 (JA 171 P 17)

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij het 11e bataljon Landstorm. Na de Japanse invasie werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.

Hij vertrok met de France Maru 2 op 5 november 1943 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang, Sumatra. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Zes dagen later kwam het schip ongedeerd aan in Palembang; de mannen werden met vrachtauto's overgebracht

naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen. Hij kwam terecht in kamp Pangkalanbalai. Daar overleed hij op 30 juli 1944. Hij is bijgezet op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung.



Meer informatie

[Soerabaijasch handelsblad » 18 jan 1935 - Art. 224 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 25 maa 1935 - Art. 142 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 16 dec 1935 - Art. 185 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 24 okt 1936 - Art. 243 | Delpher](#)

[Maximilliaan Avith Galestan Martherus \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Martherus \(マルテルス\) | Nationaal Archief](#)

[Moesson | 1 december 1981 | pagina 22 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[De Indische courant » 30 okt 1939 - Art. 264 | Delpher](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/France Maru 2.htm](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.