

Maurits Gooszen



Maurits Albrecht Gooszen is geboren op 2 mei 1904 in Buitenzorg, NOI. Hij was de zoon van Hermanus Christiaan Gooszen (1875-1944) en Jeanette Maria Oort. Zijn ouders trouwden op 11 juni 1903 'met de handschoen' in Leiden. Hermanus was op dat moment in Buitenzorg. Zijn vader was controleur binnenlands bestuur in Nederlands Indië. Hij had een broertje Anthony Jan (1909). In 1911 werd in Leiden zijn zusje Elisabeth Catharina geboren.

Hij studeerde medicijnen in Leiden en was daar in 1925 actief als vaandrig bij troep 1. Hij woonde op Rapenburg 88. Hij werd in 1929 waarnemend groepsleider bij de groep. In 1932 werd hij daarnaast Assistent districtscommissaris Verkenners in district Leiden.

Hij trouwde op 24 november 1936 in Nijmegen met Geertruida (Truus) Geertje Kluin. Maurits was longarts. Ze verhuisden naar Nederlands-Indië. Ze kregen drie kinderen, Maria Roelina (Marijke) (1938), Harm (1939) en Elisabeth (Liesbeth) (1941).



Tijdens de mobilisatie was hij eerste luitenant bij de Militair Geneeskundige Dienst. Hij was gelegerd bij het Barisan Corps in Madoera. Zijn vrouw verbleef toen in Soerabaja. Hij werd in eerste instantie geïnterneerd in Java Main camp. Hij vertrok op 1 januari 1945 met de NN Maru 16 (OSK-ferry) met 958 krijgsgevangenen (679 Nederlanders, 275 Engelsen en 4 Australiërs) uit Batavia naar Singapore. Deze groep wordt aangeduid als Java Party 25. Na aankomst op 11 januari werden de krijgsgevangenen overgebracht naar het River Valley Road-kamp. Maurits ging vervolgens op 4 februari 1945 met de Haruyasa Maru naar Saigon. De Haruyasa Maru ging met 2530 krijgsgevangenen uit Singapore richting (vermoedelijk) Japan; zij waren afkomstig uit het River Valley Road-kamp, dat moest worden ontruimd. Van deze

krijgsgevangenen waren 500 juist aangekomen van Java (Java Party 25) en 2030 van de Birma-spoorweg. Er waren ook Javaanse romusha aan boord. Het schip voer in konvooi met twee andere vrachtschepen en twee escorte-schepen.

Op 6 februari 1945 werd het konvooi aangevallen door de Pampanito, waarbij één van de vrachtschepen tot zinken werd gebracht. De volgende dag werd het andere vrachtschip getorpedeerd. De Haruyasa Maru had gebrek aan kolen voor de machinekamer en hierop werd al het aanwezige houtwerk gebruikt als brandstof. Twee dagen later voer het schip bij Kaap St Jacques de Mekong-rivier op en voer richting Saigon. Op 9 februari bereikte het schip Saigon, waar de krijgsgevangenen werden overgebracht naar het Havenkamp. Korte tijd later werden deze krijgsgevangenen overgebracht naar werkkampen voor de aanleg van vliegvelden. Maurits ging op 18 februari 1945 naar Long Than. Long Than lag ongeveer 30 km ten oosten van Saigon in een Rubberbos. Hij was daar één van de twee Nederlandse doctoren. De gevangenen verlieten het kamp voordat het vliegveld voltooid was.

Zijn vrouw en dochter werden geïnterneerd in het burgerkamp Ambarawa 9. Truus overleed daar op 11 augustus 1944.

Maurits keerde na de oorlog terug naar Nederland en ging wonen in Eindhoven. Hij overleed op 15 juni 1953 in het Stads en Academisch ziekenhuis in Utrecht. Volgens de professor die hem behandelde overleed hij aan een kwaal aan zijn lever, als gevolg van ondervoeding tijdens de oorlog. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Eindhoven.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 12, 1925 » 1925-12 - Pag. 10 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 8, 1927 » 1927-08 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 11, 1927 » 1927-11 - Pag. 38 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Maurits Albrecht Gooszen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Geertruida Geertje Gooszen-Kluin | Oorlogsgravenstichting](#)

[Maurits Albrecht Gooszen \(2\) : genealogie per Detmer Menno ten HAVE \(mennotenhave\) - Geneanet](#)

[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 28 nov 1936 - Art. 111 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 21 feb 1938 - Art. 96 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 28 dec 1939 - Art. 202 | Delpher](#)

[Nijmeegsch dagblad » 13 nov 1945 - Art. 38 | Delpher](#)

[Eindhovensche dagblad » 17 jun 1953 - Art. 22 | Delpher](#)

[Ambarawa 9](#)

[Ambarawa 9 \(schrift Mw de Bree\)](#)

[Java-kamp](#)

[Java Party 25](#)

[NN Maru 16.htm](#)

[Saigon](#)

[Long Than Vietnam](#)

[Haruyasa Maru.htm](#)

[Huwelijk Maurits Albrecht Gooszen & Harmanus Christiaan Gooszen & Jeannette Maria Oort & Geertruida Geertje Kluin & Hendrik Kluin & Maria Roelina Spijkervet op 24 november 1936 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[De Telegraaf » 19 jun 1953 - Art. 175 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 2, 1929 » 1929-02 - Pag. 44 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 18, 1932, no. 4, 1932 » 1932-04 - Pag. 8 | Delpher](#)

[BS Huwelijk Harmanus Christiaan Gooszen & Maurits Albrecht Gooszen & Elisabeth Catharina Aalbers & Jeannette Maria Oort & Henricus Oort & Elizabeth Wilhelmina de Goeje op 11 juni 1903 » Open Archieven](#)

[BS Geboorte Elisabeth Catharina Gooszen \(in het jaar 1911\) » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.