

Martinus Mattern



Martinus Johannes Frederik Feike Mattern is geboren op 18 december 1912 in Amsterdam. Hij was de zoon van Frederik Mattern en Catharina Agatha Woudsma. Hij had een jongere broer Frederik, geboren in 1915.

Hij was tot mei 1937 Akela bij groep 17 in Bandung. Hij verhuisde naar Soekaboemi en werd daar weer hopman, nu bij groep 1. Bij de herdenking van het overlijden van Baden Powell in januari 1941, waar 200 jongens en meiden samen kwamen, vertelde hij over BP.

Aan het begin van de oorlog zat hij als korporaal bij de geneeskundige dienst van de marine in Soerabaja. Hij werd geïnterneerd in diverse kampen op Java, NOI. Ook zijn broer, soldaat bij de infanterie, werd geïnterneerd in de oorlog. Hij kwam terecht in Japan. Beiden overleefden de oorlog. Hun vader, die werkte op Suikerfabriek Modjo in Sragen, is overleden op 24 september 1945 in het Tjikini ziekenhuis in Batavia,

Meer informatie

[Japanse interneringskaarten, Surname: Mattern | Nationaal Archief](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Mattern | Nationaal Archief](#)

Het Indisch Leidersblad mei 1937

[Huwelijk Frederik Mattern & Catharina Agatha Woudsma op 11 juli 1912 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Bataviaasch nieuwsblad \(kb.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[Sendai 5B, naamlijst 155 Nederlanders, sept 1945 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[StamboomNederland](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.