

Martien Mutters



Martinus (Martien) Cornelis Mutters is geboren op 12 juli 1907 in Gorinchem. Hij was de zoon van Gerardus Martinus Mutters en Apolonia Francina Herwijnen. In 1909 werd een broertje geboren. Zijn ouders trouwden in 1898 in Hof van Delft. Zijn vader overleed in 1922. Martinus kwam uit een protestants gezin.

Martien was verkenner bij groep 1 in Gorinchem. De eerste padvindergroep werd op 3 januari 1911 opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. In mei 1920 deden acht verkenners hun examen verkenner 3e klas. Martien was één van hen. Alle acht slaagden. K.A. Boogh was op dat moment hopman bij de groep.

Hij trouwde in augustus 1936 in Rangkasbetoeng met Emma (Emmy) Johanna Hesse. Hij was rubberplanter op rubber onderneming Sampang Peundeuj.



Tijdens de mobilisatie was hij militiesoldaat bij de genie en gelegerd in Bandung. Op 8 maart 1942 werd in Bandung krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij ging 5 november 1943 met de France Maru 2 (5.828 ton) met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Op 11- november 1943 kwam het schip ongedeed aan in Palembang. De mannen werden met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen.

Aan het eind van de oorlog zat hij in kamp Soengei Gerong, in de buurt van de Electriciteitscentrale op de noordoever van de Moessi-rivier, ten oosten van het centrum van Palembang. Het kamp bestond uit barakken van bamboe en atap en was omringd door prikkeldraad, midden tussen Japanse militaire objecten (vliegveld, kampementen, zoeklichten, luchtafweergeschut). Aan het einde van de oorlog, tussen 26 mei en 24 augustus 1945, kwamen 250 krijgsgevangenen om. Martien is in dit kamp overleden op 31 augustus 1945 door uitputting en ziekte. Hij werd begraven bij Palembang en later herbegraven op het Nederlands Ereveld Pandu.



Meer informatie

- [De avondpost » 16 aug 1936 - Art. 132 | Delpher](#)
- [De locomotief » 28 aug 1935 - Art. 270 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 22 jul 1936 - Art. 12 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 5, 1920 » 1920-05 - Pag. 37 | Delpher](#)
[Martinus Cornelis Mutters | Oorlogsgravenstichting](#)
[Martinus Cornelis Mutters \(Gorinchem \(zh\), 12 juli 1907 - Palembang \(ZSum\), 31 augustus 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[| Nationaal Archief](#)
[Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant » 06 jul 1909 - Art. 27 | Delpher](#)
[Delftsche courant » 06 maa 1917 - Art. 23 | Delpher](#)
[Nieuwe Rotterdamsche Courant » 09 jan 1922 - Art. 145 | Delpher](#)
[Huwelijk Gerardus Martinus Mutters & Martinus Mutters & Cornelia Jacoba Stalman & Apolonia Francina van Herwijnen & Cornelis van Herwijnen & Adriana Hendrika van der Graaf op 2 november 1898 te Hof van Delft » Open Archieven](#)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/France Maru 2.htm](#)
[Birma-Siam-spoorweg](#)
[Palembang](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.