

Lucas van Loenen



Lucas Lubertus Jacobus van Loenen is geboren op 9 juli 1904 in Kotta Radjah, NOI. Hij was de zoon van Nicolaas Anne van Loenen en Maria Magdalena Elizabeth van Baar van Slangenburg (1884). Hij had een broertje Frederik Christiaan (1907).

Hij ging studeren voor mijnbouwingenieur aan de Technische Hoogeschool in Delft.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Hij was tussen 1922 en 1928 voortrekker bij de Delftsche Zwervers.



隊番号 Chap	馬米 馬米 馬米 1740 1740 1740	No.	馬米 10202
姓名 Name	Lucas Lubertus 馬米 1740 1740 1740	生年月日 Date of Birth	9-7-1904
国籍 Nationality	蘭國 Luitenant-Millic	所属部隊 Unit	Landstorm IV Bataljon
階級 Rank	中尉 Luitenant-Millic	捕獲年月日 Date of Capture	9-3-42
捕獲場所 Place of Capture	馬米 1740 1740 1740	捕獲者 Captured by	馬米 1740 1740 1740
父ノ名 Father's Name	Lucas A. N. A.	母ノ名 Mother's Name	Maria Magdalena Elizabeth van Baar
本籍地 Place of Origin	Kotta radjah	職業 Occupation	金銀採掘
運送先 Destination of Report	Batavia	特記事項 Remark	23283

馬米 1740 1740 1740

昭和20年11月2日 聯合南軍=2727 完了

Hij trouwde op 6 september 1928 in Hilversum met Nicolette Marina Drijver (1902). Ze vertrokken direct naar hun huwelijk met de ss Patria naar Nederlands-Indië, waar hij ging werken bij Mijnbouw-Maatschappij "Aequator" in Salida op Sumatra. Aequator was een Nederlands-Indische onderneming die actief was in goud- en zilverwinning.

Hij was eerste luitenant bij IV Landstorm bataljon. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij vertrok op 4 januari 1943 met de Harugiku Maru 1 met 992 Nederlandse krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. De krijgsgevangenen waren afkomstig uit verschillende kampen op Java, o.a. het 10e Bataljon in Batavia. Deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 7, de zevende groep krijgsgevangenen van Java. De omstandigheden aan boord waren redelijk. De bewaking was niet streng en het eten was niet slecht.

Na drie dagen kwam het schip aan in Singapore, waar de krijgsgevangenen met vrachtauto's werden overgebracht naar het Changi-kamp. Op 6 mei werd hij met de trein overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birmaspoorweg.

Hij overleefde de kampen en vertrok met de Johan de Witt op 23 mei 1946 vanuit Singapore naar Amsterdam.

Hij is overleden op 6 januari 1976 in Velp.

Meer informatie

[Registratie Nicolaas Anne van Loenen & Maria Magdalena Elizabeth van Baar van Slangenburg & Lucas Lubertus Jacobus van Loenen & Frederik Christiaan van Loenen in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Gezin Overzicht: Loenen, Lucas Lubertus Jacobus van Lucas Lubertus Jacobus van Loenen : genealogie per Chris SJOLLEMA \(sjollema\) - Geneanet](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 16 okt 1928 - Art. 61 | Delpher](#)

[Lucas Lubertus Loenen \(locatie onbekend, 9 juli 1904 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Registratie Lucas Lubertus Loenen \(uit de periode 1942-1996\) » Open Archieven](#)

[Lucas Lubertus Loenen - Ons Land](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

[Java Party 7](#)

[Harugiku Maru 1.htm](#)

[L.L.J. van Loenen - Ons Land](#)

[van Loenen - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.