



Louis (Lou) Karel Brants is geboren in Rotterdam op 14 maart 1903. Hij is de zoon van Kornelis Brants en Marie Gertrude Klein.

Hij schreef tussen 1920 en 1927 verhalen en gedichten in *De padvinder*; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere"

Lou vertrok naar Nederlands-Indië en trouwde op 27 juni 1931 in Soerabaja met Franziska Arnolda Folkersma. Ze kregen twee dochters en een zoon. Hij was algemeen procuratiehouder en plaatselijk agent der Koloniale Bank te Soerabaja.

Tijdens de oorlog werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in Java Main camp. Java Main Camp was een district (bunsho) voor krijgsgevangenkampen in en rond Batavia. In 1945 kwam hij met zijn medegevangenen terecht in kamp LOG in Bandung. 's Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van de stad. Het LOG was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven. Begin 1942 werden hier krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 werden hier burgermannen en oudere jongens geïnterneerd (mannenkamp), in april 1945 werden hier weer krijgsgevangenen ondergebracht. Pas op 31 oktober werden de gevangenen uit het kamp bevrijdt.

Zijn vrouw en kinderen kwamen terecht in kamp LOG Tangerang. Tangerang lag ongeveer 20 km ten westen van Batavia. Het Land-Opvoedings-Gesticht (LOG) voor jongens lag ongeveer 1 km ten noordoosten van het centrum van de stad. Op 25 maart 1945 vertrokken de gevangenen in drie transporten naar kamp ADEK. Dit kamp was gelegen vlakbij de spoorlijn van het Koningsplein naar Meester Cornelis, even ten noorden van de Werkplaatsen van de Spoorwegen. ADEK is de afkorting van Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor, het kantoor voor de werving van koelies voor de tabaksplantages in Deli. Het kamp was ondergebracht in de gezinsbarakken, omheind door prikkeldraad en gedek.

Lou werd Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is overleden op 1 augustus 1971 in Den Haag.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 9, 1923, no. 4, 01-03-1923 » 01 maa 1923 - Pag. 1 | Delpher](#)
[Louis Karel Brants \(1903-< 1978\) » Family tree Cardinaal » Genealogy Online](#)

収容所 Camp	爪哇	番号 No.	1226
姓名 Name	LOUIS, Louis Karel	生年月日 Date of Birth	1903-3-14
国籍 Nationality	オランダ	所属部隊 Unit	1226
階級 Rank	上等兵	捕縛年月日 Date of Capture	1945-3-25
捕縛場所 Place of Capture	ジャバ	母の名 Mother's Name	
父の名 Father's Name		職業 Occupation	銀行員
本籍地 Place of Origin	Soerabaja	捕縛場所 Place of Capture	
送附先 Destination of Report	Soer. F. A. Brants-Folkersma Ingosstraat 10 Soerabaja	特別番号 Remarks	PERS. 1226

Other Information

昭和二十年三月二十五日 捕獲 爪哇 分隊 第 1226 号

[Overlijden Louis Karel Brants & Franziska Arnolda Folkersma op 1 augustus 1971 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden | Nationaal Archief](#)

[Louis Karel Brants - Ons Land](#)

[Louis Karel Brants \(locatie onbekend, 14 maart 1903 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Interneringskaart / Nationaal Archief](#)

[NRC Handelsblad » 06 aug 1971 - Pag. 8 | Delpher](#)

[ADEK Namenlijst](#)

[LOG Tangerang-register april 1944](#)

[LOG Bandoeng](#)

[Java-kamp](#)

[Java Main Camp \(krijgsgevangenkampen\) - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.