

Lex van Geen



Jhr. Alexander (Lex) van Geen is geboren op 7 december 1903 in Den Haag. Hij was de zoon van jhr. François Marie Leon van Geen (1866-1944) en jvr. Adolphine Warneridine Anna van der Wyck (1875-1932). Hij groeide met een ouder en een jonger zusje op aan de Waldeck-Pyrmontlaan in Apeldoorn, waar zijn vader aan het Hof werkzaam was.

In 1911 werd in Apeldoorn, na een proefkamp een jaar eerder, gestart met een afdeling van de padvinderij, aangesloten bij de Nederlandse Padvindere Organisatie. In eerste instantie bestond de afdeling uit 7 troepen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ondersteunden de padvindere het Rode Kruis. Op 8 december 1917 werden 13 verkenners geïnstalleerd op het plein voor Paleis het Loo. Z.K.H. Prins Hendrik woonde de installatieplechtigheid bij. Lex was één van de verkenners die werd geïnstalleerd. In 1918 kreeg de groep Kamp Links, onderdeel van de Kroondomeinen, in bruikleen van Koningin Wilhelmina. Uiteindelijk smolten de troepen in 1920 samen tot groep 1.

Net als zijn vader koos hij voor de marine en hij begon zijn opleiding in Willemsoord als adelborst, om vervolgens luitenant ter zee 3e klasse te worden en in deze rang verbleef hij in Nederlands-Indië. Na terugkomst trouwde hij in 1931 Christina Wilhelmina Zeverijn (1905-1970) en ze kregen in 1933 een zoon. Hij werd luitenant ter zee 2^e klasse. Na de geboorte van hun zoon vertrok het gezin naar Nederlands-Indië en ging in Soerabaja wonen.

Lex nam deel aan de Olympische Spelen van 1936 op het onderdeel vijfkamp.

Hij was luitenant-ter-zee aan boord van de HMS Java. In februari 1942 vond de Slag in de Javazee plaats. Dit was een mislukte poging van een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout bij Nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java tegen te houden. De Java werd uiteindelijk op 27 februari 1942 samen met Hr. Ms. De Ruyter door de Japanse strijdkrachten tot zinken gebracht. De fatale torpedo was afkomstig van de Japanse kruiser Nachi, 491 van de 512 opvarenden kwamen om. Lex kreeg een zeemansgraf.

Postuum ontving hij de Bronzen Leeuw.

Meer informatie

Door wilskracht zegevieren. Sport in de Tweede Wereldoorlog, Jurryt van de Vooren (2020)

[Alexander van Geen \(Den Haag, 7 december 1903 - Javazee, 27 februari 1942\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[Geen, van, Alexander - TracesOfWar.nl](#)

[Alexander van Geen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Alexander Jhr. van Geen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Alexander van Geen - PoolParty Linked Data Server](#)

[CODA Archief - Detail Persoon](#)

[De verdwenen Hr.Ms. De Ruyter & jonkheer Van Geen - Adel in Nederland](#)

[Alexander van Geen Team NL](#)

[Alexander van Geen \(1903 - 1942\) - Genealogy](#)

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouders Willem III/Lady Baden-Powell, 2006



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.