



Leo Kommer Westhoeve is geboren op 17 januari 1920 te Keboemen, NOI. Hij was de zoon van Krijn Leo Jan Westhoeve (20 december 1892, Hoek van Holland) en Seline Louise Hermine Strauss (3 juli 1896, Bandjarnegara). Zijn vader heeft gewerkt voor de drinkwaterleiding in Indië en later voor de Staats Spoorwegen.

De vijf eerste klassers zijn Piet van Oort, Hans van Ewijk, Leo Westhoeve, Hein Jonkman en Hans Visser. Aan Leo Westhoeve werden ook de geel-groene koorden uitgereikt en uiteraard het insigne van kroonverkenner, welke laatste onderscheiding ook is toegekend aan Piet van Oort.

Leo was scout bij de Groep Jong Holland van het NIPV in Semarang. Johan van Ewijk was hier hopman. In 1939 werden Piet van Oort, Hans van Ewijk, Leo Westhoeve, Hein Jonkman en Hans Visser Verkenner 1e klas. Piet en Leo kregen ook de geelgroene koorden en het insigne voor Kroonverkenner uitgereikt.



Tijdens de mobilisatie was hij soldaat tweede klas bij de searchlight company. Hij werd als krijgsgevangene geïnterneerd. Hij ging via kamp Changi in Singapore naar Japan. Leo kwam terecht in kamp Fukuoka 22B in Honami. Hier moest gewerkt worden in een kolenmijn.

Hij trouwde in februari 1950 met Beatrice Antoinette Solbrig (13 december 1919). Zij kwam van de suikerrietplantage in Malang. Ze kregen een zoon Michael. Leo is overleden op 5 mei 2011.

Meer informatie

[Registratie Krijn Leo Jan Westhoeve & Seline Louise Hermine Strauss & Jeanette Louise Westhoeve & Leo Kommer Westhoeve & Seline Hermine Westhoeve & Jan](#)

[Krijn Westhoeve & Cornelis Robbert Westhoeve & Marie Wilhelmina Westhoeve in 1913 »](#)

[Open Archieven](#)

[De locomotief » 21 feb 1939 - Art. 35 | Delpher](#)

[Hoe een balletje kan rollen \(arjati.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[De vrije pers : ochtendbulletin » 27 feb 1950 - Art. 88 | Delpher](#)

[Fukuoka 22B.htm](#)

[Naamlijst Fukuoka 22B.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.